

THỜI GIAN VÀ SỰ ĐỔI MỚI

Khi những ngày cuối cùng của năm trôi qua, chúng ta cảm nhận một nhịp điệu lắng đọng trong tâm hồn. Đó là khoảnh khắc để hồi tưởng, tri ân, và chuẩn bị cho một hành trình mới. Nhớ lại năm cũ với lòng biết ơn và đức tin, chúng ta mở rộng trái tim mình để đón nhận tương lai chưa biết với niềm hy vọng mãnh liệt, tin tưởng vào lời hứa trong Thánh Kinh rằng “mọi sự cùng sinh lợi ích” (Rm 8:28).

Một năm đi qua, ai trong chúng ta cũng trải nghiệm những ngày tháng đầy ắp niềm vui và nỗi buồn, những thành công và thất bại. Bước sang ngưỡng cửa của năm mới, giữa những bận rộn hoàn thành các dự án, chuẩn bị cho các cử hành, và đặt ra mục tiêu, chúng ta cần dừng lại đôi chút để tự hỏi: Làm sao để khép lại năm nay một cách trọn vẹn? Đây không chỉ là thời điểm của sự kết thúc, mà còn là cơ hội để hiểu sâu sắc hơn về thời gian, ký ức, và giá trị cuộc sống.

Thời gian không chỉ đơn thuần là chuỗi khoảnh khắc trôi qua, mà còn là sự tương tác giữa quá khứ và tương lai. Chúng ta không thể định nghĩa thời gian, nhưng chúng ta cảm nhận nó qua những hồi tưởng và kỳ vọng. Trong mỗi giây phút hiện tại, ký ức và hy vọng đan xen, làm nên chiều sâu của đời sống.

Hồi tưởng về năm qua không chỉ là nhớ lại những sự kiện đã xảy ra. Đó là hành động nhìn nhận cách Thiên Chúa đã hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, cách Ngài dẫn dắt, ban ơn, và đồng hành qua mọi biến cố. Những niềm vui đã qua giúp chúng ta biết ơn, còn những khó khăn đã trải qua dạy chúng ta bài học trưởng thành. Hồi tưởng là một hành trình tinh thần, giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa sâu xa trong những mảnh ghép của cuộc đời, để thấy rằng Thiên Chúa luôn ở đó, trong từng khoảnh khắc, dù lớn lao hay nhỏ bé.

Khi năm sắp khép lại, chúng ta cũng được mời gọi “đóng lại” những gánh nặng của quá khứ. Đó không phải là lãng quên hay phủ nhận, mà là đưa những ký ức đến một nơi bình yên, nơi chúng được dâng lên Thiên Chúa để Ngài biến đổi thành ân sủng. Nếu không có sự khép lại, chúng ta dễ mang theo những mối hận thù, hối tiếc, hoặc kỳ vọng chưa thành vào năm mới, làm chậm bước hành trình của mình. Đóng lại là một món quà thiêng liêng, giúp chúng ta bước tiếp với trái tim nhẹ nhàng và đầy hy vọng.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh của cuối năm, hãy dành thời gian để suy ngẫm. Hãy tự hỏi: Đây là những nơi tôi đã gặp được Chúa trong năm qua? Đây là những giây phút tôi cần dâng lên Ngài để được chữa lành? Những câu hỏi ấy không chỉ hướng đến việc đặt ra các quyết tâm mới, mà còn giúp chúng ta xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Qua

việc nhìn lại, chúng ta thấy thời gian chính là món quà Thiên Chúa ban tặng, để dẫn chúng ta từ hiện tại tạm thời đến cõi vĩnh hằng.

Cuối năm, khi ta dừng chân giữa nhịp sống hối hả, ta nhận ra rằng việc đóng lại năm cũ thực chất là mở ra một khởi đầu mới. Khép lại là hành động đầy nghịch lý: vừa kết thúc, vừa bắt đầu. Trong những gì đã qua, chúng ta thấy ý nghĩa; trong những gì sắp đến, chúng ta thấy hy vọng. Với niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, Đấng làm mọi sự tốt đẹp, chúng ta có thể bước vào năm mới với một trái tim đầy ân sủng và một tinh thần sống trọn vẹn hơn.

Hãy nhớ rằng, thời gian là món quà quý giá. Một năm qua đi là một hành trình ân sủng, dẫn chúng ta đến gần hơn với Thiên Chúa. Nhờ hồi tưởng với lòng biết ơn và khép lại với niềm tin, chúng ta chuẩn bị cho mình một tâm hồn rộng mở, sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp mà Chúa đã chuẩn bị trong năm mới. Và trong mọi điều, hãy luôn khắc sâu trong tâm trí rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta, bởi Ngài là khởi đầu và cùng đích của mọi thời gian.

Lm. Anmai, CSsR



*Nguồn: Internet eMail by **ddnb** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Sáu, January 3, 2025
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQT/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*