

XIN CHUNG LÒNG, CHUNG LỜI

Thống Đốc Bill Lee vừa ký ban hành một Nghị Quyết kêu gọi tháng 7 là tháng cầu nguyện của tiểu bang Tennessee “Xin Thiên Chúa thương xót chữa lành Tennessee.”

Đây phải là một hiện tượng đáng kinh ngạc trong một bối cảnh xã hội và chính trị hiện nay. Một nghị quyết nặng phần tôn giáo được công bố khi những dấu vết đập phá các biểu tượng truyền thống, các thánh tượng, đốt nhà thờ, vẫn còn đậm nét, việc ám hại giáo sĩ còn xảy ra đây đó; khi mà các phong trào lũng đoạn giới tính, khuyến khích tình dục thiếu nhi; khi quyền lực ngầm đang vận hành mang thế giới tiến đến một “trật tự thế giới mới” – mà không mới – là vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo... thì Nghị Quyết Cầu Nguyện của tiểu bang Tennessee được nghị viện thông qua và thống đốc ký thành luật phải được coi là hiện tượng đáng kinh ngạc và đáng phục.

Đây là sự kêu gọi cầu nguyện của một trong 50 tiểu bang lập thành nước Mỹ của những người có nền văn hóa niềm tin Ki-tô giáo từ thời lập quốc. Tiểu bang thứ hai là Louisiana ra luật treo bản Mười Điều Răn trong các lớp học trường công lập. Có những việc làm gần với việc suy tôn niềm tin từ những tiểu bang khác nhưng Nghị Quyết “Cầu Nguyện Tháng 7” là một kêu gọi mở rộng sự cộng tác của mọi người.

Trong thời Cựu Ước, Ngôn Sứ Yona được Chúa sai đi đến một thành lớn là Ninive để cảnh báo tình trạng sống tội lỗi của họ sắp bị Thiên Chúa trừng phạt. Ông rất sợ vì biết Chúa có thể đổi ý và làm cho lời cảnh báo của ông sai bét, thế nên ông trốn lên tàu vượt biển. Tàu bị bão đánh, lòi ra chuyện ông là thủ phạm trốn chạy lệnh truyền của Thiên Chúa. Ông xin chịu tội bằng cách bị ném xuống biển. Chúa cho một con cá lớn nuốt ông vào bụng và sống trong đó ba ngày trước khi nhả ông lên bờ.

Ông đành phải đi đến thành Ninive và hô lên rằng: “Còn 40 ngày nữa là Ninive sẽ bị sụp đổ!” Nhà vua nghe lời cảnh báo liền ra sắc chỉ: từ vua đến dân, từ lớn chí bé, cả người và vật đều phải ăn chay, mặc bao bố để sám hối đền tội xin Thiên Chúa tha thứ. Thấy việc dân thành Ninive sám hối, Thiên Chúa đã rút lại hình phạt họ đáng phải chịu.

Vào thế kỷ 16 Vua Henry VIII tách Nước Anh khỏi Giáo Hội Công Giáo vì ông muốn ly dị vợ mà không được Giáo Hội chấp thuận. Những người theo Công Giáo và Thanh Giáo tại Anh bị bắt cải đạo để theo Anh Giáo của nhà vua. Nhiều người trốn sang các nước khác ở Âu Châu. Năm 1620 một nhóm người được gọi là Pilgrims này đến Holland nhưng cũng không được đối xử tốt, họ phải lên chiếc tàu Mayflower nhằm hướng đi đến Châu Mỹ.

Cuối tháng 11 năm 1620 nhóm 102 người Pilgrims này đến Châu Mỹ hướng về vùng Virginia. Một cơn bão tuyết lớn khiến họ phải cập bến Cape Cod và lập trại ở Plymouth thuộc Massachusetts. Mùa đông năm đó một nửa số người trong nhóm họ chết bệnh do đói và lạnh. Một người Da Đỏ tên Squanto đến chỉ cho họ chỗ và cách bắt tôm cá và bẫy thú rừng lấy thịt. Mùa xuân đến, Squanto mang cho họ hạt giống và dạy họ trồng cấy.

Khi cánh đồng bắp vừa lên lá non thì trời hạn không một hạt mưa. Cây non gục đầu héo rũ. Nhóm người Pilgrims lo sợ không sống sót nổi qua mùa đông thứ hai. William Bradford là Thống Đốc đầu tiên ở Plymouth đã kêu gọi toàn dân cầu nguyện trong ba ngày. Nửa đêm thứ ba, một cơn mưa nhẹ kéo đến và mưa liên tục tưới dãi dàng trên cánh đồng bắp. Các ngọn bắp ngẩng đầu lớn lên xanh tốt. Mùa gặt năm ấy bội thu, dư đủ lương thực cho mùa Đông.

Sự cầu nguyện của họ đã được nghe lời. Sau ngày mùa, nhóm người Pilgrims tổ chức lễ tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn các người bạn Da Đỏ. Lễ Tạ Ơn có nguồn gốc từ đó.

Sự cầu nguyện đối với niềm tin Ki-tô giáo không bao giờ là một vấn đề nên hay không nên. Cầu nguyện là lẽ sống, là nguồn sinh lực, là nếp văn hóa. Cầu nguyện là nói chuyện, trao đổi, tâm sự của con người với Thiên Chúa ở các chiều kích giữa tạo hóa và tạo vật, giữa thầy trò, cha con, và bạn hữu. Trong cầu nguyện có sự tôn vinh, tạ ơn, phó thác, có sự xin được chỉ dạy, hướng dẫn, chở che, có tình yêu thương, ăn năn, tha thứ, lòng thương xót, có sự tín thác, tin tưởng, tôn trọng...

Suốt 248 năm từ Ngày July 4, 1776 là ngày Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh nước Mỹ, niềm tin vào Thiên Chúa được đặt làm nền tảng của Hiến Pháp, sự tự do và nhân quyền được tôn trọng, nước Mỹ đã trở nên hùng mạnh và thịnh vượng lãnh đạo thế giới tự do.

Tuy nhiên từ khoảng 20 năm nay dưới sự lèo lái của giới lãnh đạo thiên tả ngấm ngấm phá nát niềm tin vào Thiên Chúa, nước Mỹ đang trên đà tự huỷ diệt. Nền dân chủ trở thành thứ dân chủ của các nước thế giới thứ 3: tam quyền không phân lập, vũ khí hoá tư pháp, hành pháp thao túng lập pháp và tư pháp. Kết quả là ngoài giới cầm quyền, không một người dân nào được an toàn kể cả cựu tổng thống, không bằng chứng cũng vẫn bị kết tội, chưa có luật thì làm ra luật hay sửa luật để kết tội...

Có biết bao lời cảnh báo đang gióng lên. Tương lai của nước Mỹ đang tiến đến huỷ diệt nếu không được chuyển hướng. Tương lai của quê hương Việt Nam và thế giới cũng bị kéo theo. Chúng ta những người có niềm tin vào Thiên Chúa, những Ki-tô hữu nếu không là thứ Ki-tô hữu giả hiệu, xin hãy động lòng, đừng bịt tai, bịt mắt và bịt miệng.

Cảm ơn những người dám hy sinh đến cả sự nghiệp và sự an toàn bản thân để đứng dậy, gióng lên tiếng nói. Chúng ta là những người trong đám đông bình thường, không có khả năng lãnh đạo hay không có cơ hội, xin ít nhất góp mặt, chung niềm tin, chung lời cầu

nguyện với tiểu bang Tennessee trong Tháng 7 này “Xin Thiên Chúa thương xót chữa lành không những Tennessee mà cả Nước Mỹ.”

Thân kính mời các bạn của tôi làm một cam kết chung lời cầu nguyện trong tháng 7 này qua sự sám hối tội lỗi, nhất là tội thiếu sót, làm những hy sinh nhỏ, làm việc bác ái cùng với sự dâng lời tạ ơn và xin ơn Thiên Chúa trên nước Mỹ và quê hương chúng ta.

Nguyễn Văn Thông



*Nguồn: Internet eMail by **thông nguyên** chuyển*