

TIỂU SỬ KHOÁ 3 TRẦN HƯNG ĐẠO TRƯỜNG VÕ BỊ LIÊN QUÂN ĐÀ LẠT ÉCOLE MILITAIRE INTER-ARMES DE DALAT (EMIAD) (Khoá 3 Trần Hưng Đạo)



Cổng Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt

– **Khoá 3 Trần Hưng Đạo** khai giảng vào ngày 1 tháng 10 năm 1950 là khoá học đào tạo sĩ quan hiện dịch Quân Đội Quốc Gia Việt Nam (QĐQG VN) đầu tiên tại Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt (TVBLQĐL) được thành lập để thay thế Trường Sĩ Quan Huế.

Sự hình thành Khoá 3 gồm hai đợt, đợt đầu vào khoảng tháng 9 năm 1950 với hơn 90 khoá sinh nhập học, khoảng một tháng sau, số lượng khoá sinh được bổ sung thêm đợt hai, nâng tổng số lên 143 người (theo danh sách do CSVSQ Nguyễn văn Nờ K3 sưu tập phổ biến ngày 31 tháng 5 năm 1997). Sau 9 tháng huấn luyện, 135 khoá sinh tốt nghiệp ra trường với cấp bậc thiếu úy hiện dịch.

Bối cảnh chánh trị và thành phần xã hội khoá sinh

Sau khi Mao Trạch Đông chiếm được Trung Hoa (1949), Trung cộng ồ ạt gia tăng chi viện vũ khí và quân dụng cho Cộng sản Việt Minh. Cuộc chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh vì vậy ngày càng trở nên khốc liệt. Mặt khác Việt Minh lại để lộ nguyên hình là tay sai Cộng sản quốc tế, thẳng tay đàn áp các thành phần và đảng phái quốc gia để giành độc quyền toàn trị đất nước.

Hai biến cố trên góp phần vào sự ra đời của giải pháp Bảo Đại: chủ trương đoàn kết các lực lượng quốc gia để chống lại cộng sản. Ngày 8 tháng 3 năm 1949, Tổng thống Pháp Vincent Auriol ký kết với cựu Hoàng Bảo Đại Hiệp Ước Élysée tuyên bố trao trả độc lập lại cho Việt Nam trong khuôn khổ các quốc gia liên kết Liên Hiệp Pháp. QĐQG VN được hình thành và trường huấn luyện sĩ quan được tổ chức để đáp ứng nhu cầu sĩ quan cán bộ.

Bối cảnh chính trị đặc thù của VN lúc ấy đã ảnh hưởng sâu đậm đến lập trường chống cộng sản của các khoá sinh Khoá 3 Trần Hưng Đạo. Các ứng viên từ ba miền Bắc, Trung, Nam, bao gồm nhiều thành phần xã hội khác nhau: quân nhân, công nhân, công, tư chức, sinh viên, học sinh, đảng phái quốc gia, cựu kháng chiến trong Mặt trận Việt Minh, người Việt quốc tịch Pháp, Giáo Phái, Sắc tộc, và tất cả phải qua một cuộc sát hạch... Tuy xuất xứ khác biệt nhau về thành phần xã hội, nhưng ý thức tranh đấu giành độc lập cho xứ sở thoát khỏi ách nô lệ thực dân Pháp và xây dựng một quốc gia không cộng sản đã được mỗi cá nhân trong khoá coi đó là lý tưởng chung khi nhập ngũ.

Địa Điểm Trường VBLQĐL

Địa điểm Trường VBLQĐL là một doanh trại gồm nhiều căn nhà trệt với tường và sàn bằng gỗ, mái lợp bằng tôn, ngoại trừ một ngôi nhà lớn lợp ngói được dùng làm giảng đường chung, tất cả đều được xây cất rất đều đặn trên một ngọn đồi thấp tọa lạc tại khu Saint Benoit ở về hướng đông của thành phố Đà Lạt. Cơ sở này trước kia là trại lính của Nhật, sau khi quân Nhật đầu hàng Đồng Minh, quân đội Pháp sửa chữa lại để dùng làm nơi huấn luyện các thợ máy quân xa. Kế cận trường là khu vực có nhiều đồi thông đất đỏ thoai thoải, địa hình rất thích hợp cho nhu cầu huấn luyện về chiến thuật và tác xạ.



Bộ Chỉ Huy và Huấn Luyện Viên

Trường VBLQĐL nối tiếp vai trò của trường Sĩ Quan Hué. Cần ghi nhận là các sĩ quan QĐQGVN ra trường sẽ được bổ sung cho các đơn vị dưới quyền chỉ huy của Quân Đội Pháp, bởi lẽ theo Hiệp Ước Élysée 1949 thì Pháp vẫn giữ quyền quốc phòng và tài chánh của Việt Nam. Do vậy ta không nên ngạc nhiên khi thấy tại TVBLQĐL, toàn bộ chương trình huấn luyện đều dùng tiếng Pháp; các sĩ quan chỉ huy, tham mưu, và huấn luyện phần lớn là người Pháp. Cho mãi đến giữa năm 1954, mặc dầu QĐQGVN đã tổ chức hệ thống Bộ Tổng Tham Mưu và các Quân Khu, nhưng trên thực tế quyền chỉ huy chiến thuật vẫn nằm trong tay các Tướng lãnh Pháp, chỉ sau khi Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ và ký kết Hiệp Định ngưng bắn Genève 1954 thì QĐQGVN mới thực sự bước vào giai đoạn hoàn toàn độc lập với Pháp.

- Chỉ Huy Trưởng Trường lúc bấy giờ là Trung tá Gribius, một sĩ quan thuộc binh chủng thiết giáp.
- Phụ tá CHT là Thiếu tá Lefort, một sĩ quan nhảy dù.
- Chỉ huy Lữ Đoàn (Division) khoá sinh là Đại úy De Buissonnières, một sĩ quan dòng dõi quý tộc Pháp.
- Dưới quyền chỉ huy của các sĩ quan trên, có các sĩ quan Lữ Đội Trưởng (Brigade) Huấn Luyện Viên. Những sĩ quan này ngoài trách vụ chỉ huy Lữ Đội còn phụ trách huấn luyện chiến thuật và kỷ luật quân đội. Trong số, phải kể đến các Trung úy Le Blanc, Bonneau, Persignan, và Thiếu úy Mercury. Các sĩ quan VN đầu tiên được chuyển đến làm Lữ Đội Trưởng cho Khoá 3 gồm có Trung úy Bùi Hữu Nhơn (sau này thăng cấp tướng) và Trung úy Nguyễn Ngọc Bích.
- Trong ngành huấn luyện kỹ thuật, có Đại úy Lafarge là con một Tướng lãnh Pháp. Về phía sĩ quan VN trong ngành huấn luyện kỹ thuật có Trung úy Dương Ngọc Lắm (sau này lên cấp tướng) và Trung úy Dung (sau này chỉ huy ngành Công Binh Tạo Tác).

Các sĩ quan chỉ huy, tham mưu và huấn luyện người Pháp tại TVBLQĐL đã thi hành vai trò của mình một cách rất chuyên nghiệp, xứng đáng là những sĩ quan ưu tú.

Lữ Đoàn Sinh Viên Sĩ Quan (Danh sách đính kèm)

Lữ Đoàn SVSQ (Division) gồm có 6 Lữ Đội (Brigades). Lữ Đội 1, 2, 3, và 4 được tổ chức vào đợt đầu các khoá sinh nhập học. Lữ đội 5 và 6 gồm thành phần những khoá sinh nhập học bổ túc vào đợt hai. Mỗi Lữ Đội do một sĩ quan chỉ huy.

Để tìm hiểu nguyện vọng của các SVSQ, nhà Trường cũng cho các SVSQ bầu lên SVSQ đại diện Lữ Đoàn và đại diện các Lữ Đội.



Lữ Đội 1, Khoá 3 THĐ, 3 SVSQ trong hình đã là cấp tướng:
TT Lữ Lan, Th/T Nguyễn văn Hiếu, CT Nguyễn ngọc Oánh.
Tác giả bài viết đứng bên phải hàng sau cùng

Chương Trình Huấn Luyện

Chương trình huấn luyện quân sự khoá đầu tiên tại TVBLQĐL được soạn thảo dựa theo chương trình huấn luyện của trường Võ Bị Saint-Cyr, Coetquidan nổi tiếng của quân đội Pháp. Tuy chương trình rút ngắn trong thời gian 9 tháng, nhưng vẫn bao gồm ba trọng tâm chính yếu là đào tạo người SVSQ thành:

- (1) sĩ quan có khả năng chỉ huy,
- (2) sĩ quan có khả năng lãnh đạo, và
- (3) sĩ quan có khả năng huấn luyện.

– **Để trở thành cấp chỉ huy**, người SVSQ được huấn luyện chiến thuật và kỹ năng chỉ huy một đơn vị cấp đại đội chiến đấu đơn độc hoặc liên binh chủng trong nhiều trường hợp tác chiến, và trên nhiều địa hình khác nhau.

– **Về khả năng lãnh đạo**: người SVSQ được rèn luyện về những yếu tố căn bản để đi đến một quyết định (les facteurs de décision) theo phương châm “**Tự Thắng Để Chỉ Huy**”, truyền thống Tôn Trọng Danh Dự và tinh thần Kỷ Luật Tự Giác trong nếp sinh hoạt thường nhật.

– **Về khả năng huấn luyện**: người SVSQ được huấn luyện tường tận về kỹ thuật quan sát và thay phiên thực tập vai trò phụ tá huấn luyện viên.

Lễ Mãn khoá



Duyệt binh Lễ Mãn Khoá 3 Trần Hưng Đạo

Lễ mãn Khoá 3 Trần Hưng Đạo gồm 135 sĩ quan tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy được tổ chức long trọng vào ngày 1 tháng 7 năm 1951 dưới quyền chủ tọa của Quốc Trưởng Bảo Đại. Thủ Khoa khoá là tân Thiếu úy Bùi Dzinh.



Thủ khoa Khoá 3 Trần Hưng Đạo -
Tân thiếu úy BUI DZINH

Buổi lễ gồm hai phần: Lễ Truy Diệu Chiến Sĩ Trận Vong vào đêm hôm trước và Lễ Mãn khoá gắn cấp bậc vào ngày hôm sau. Nghi thức quan trọng nhất trong buổi Lễ Mãn khoá là Lễ Khai Cung và lễ Trao Kiếm Chỉ Huy. Nghi thức này được áp dụng như là một truyền thống trong các lễ mãn khoá kể từ Khoá 1 tại Huế.

Trong Lễ Mãn khoá, Tân Sĩ Quan Thủ Khoa làm lễ bắn 4 mũi tên về 4 hướng, nói lên chí khí của người trai Việt quyết tâm tung hoành khắp bốn phương để chiến đấu chống xâm lăng. Ngoài cung tên, Tân Sĩ Quan Thủ Khoa còn được vị Quốc Trưởng (hoặc Đại diện) trao chỉ huy. (Trích Kỷ Yếu Hải Ngoại 1990, Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN, trang 21)



Do sự thiếu hụt nghiêm trọng về cán bộ trong một Quốc gia mới thu hồi được nền độc lập, cho nên Quốc Trưởng Bảo Đại đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo sĩ quan tại TVBLQĐL. Không những Quốc Trưởng dành thời giờ đến chủ tọa lễ mãn khoá, mà còn cho mở buổi tiếp tân riêng thù tiếp các SVSQ tại biệt điện nơi Ngài cư ngụ.



Khoá 3 Trần Hưng Đạo và Trường Mẹ

Vì là khoá đầu tiên thụ huấn tại TVBLQĐL, sau này đổi danh hiệu thành Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN), cho nên Khoá 3 Trần Hưng Đạo mặc nhiên đóng góp nhiều vào sinh hoạt của Trường để làm nền tảng nề nếp sinh hoạt cho các khoá kế tiếp.

Phù hiệu của Trường



Phù hiệu của Trường được thực hiện theo bản vẽ do SVSQ Đỗ ngọc Nhận (sau này thăng cấp đại tá, CHT/TVBQGVN) sáng tác. Phù hiệu này được giữ nguyên không thay đổi cho đến Khoá 31 trước khi Trường bị giải thể. Tổng Hội Cựu Sinh Viên TVBQGVN giải thích ý nghĩa phù hiệu ấy như sau:

“... Dân tộc Việt Nam giòng giống Tiên Rồng, với khí phách anh hùng, với truyền thống tự cường, cương quyết gìn giữ giang sơn cẩm tú của Tổ Tiên để lại. Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, nơi đào tạo những cán bộ Đa Năng Đa Hiệu có nhiệm vụ kế tục sự nghiệp của Tổ Tiên, rèn luyện tài đức trong tinh thần ‘Tự Thẳng’, quyết tâm tranh đấu cho chính nghĩa Tự Do, Độc Lập của Tổ Quốc, và Hạnh Phúc của Dân Tộc.”

Rèn luyện tinh thần kỷ luật.” Phương châm **Tự Thẳng để Chỉ Huy** được nhà Trường thường xuyên nhắc nhở song song với nề nếp sinh hoạt kỷ luật thép. Hình phạt Trình Diện Quân Phục Dã Chiến khi khoá sinh vi phạm về khám xét doanh trại và bảo trì vũ khí quân dụng từ Khoá 3 đã trở thành một nề nếp sinh hoạt kỷ luật truyền thống độc đáo của TVBQGVN.

Danh dự người SVSQ. Ngoài TVBLQĐL, Đà Lạt còn là nơi đồn trú của một số đơn vị quân đội Pháp. Bỗng vào ngày nghỉ cuối năm 1950, xảy ra tin đồn hai SVSQ Phạm Tất Thông và Hoàng Thúy Đồng bị một nhóm lính Phi Châu đánh trọng thương và mang đi mất tích, biến cố này làm tổn thương nặng nề danh dự người SVSQ, nhà Trường lại không có phản ứng thích nghi, cho nên vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 1951, dưới sự điều động của đại diện khoá, SVSQ Lâm Quang Thi (sau này được thăng cấp tướng) và đại diện các Lữ Đội, toàn thể 143 SVSQ trong quân phục đại lễ nhịp nhàng khởi hành tiến ra dinh Quốc Trưởng Bảo Đại để thỉnh cầu can thiệp. Mặc cho sự ngăn cản của một nhóm quân nhân Pháp có võ trang cũng như sự răn đe của đích thân Trung tá Chỉ Huy Trường của Trường, Liên đội SVSQ chỉ trở lại Trường sau khi Ông Nguyễn Đệ, Đồng Lý Văn Phòng trình lên Quốc Trưởng và được nhà Trường hứa can thiệp giải quyết thỏa đáng vụ việc.

Khoá 3 Trần Hưng Đạo đã chọn lựa hành động “phiêu lưu” ngoài khuôn khổ kỷ luật thép của nhà Trường để bảo vệ danh dự người SVSQ. Hậu quả hành động này sẽ rất nghiêm trọng nếu BCH nhà Trường không đánh giá đúng mức tinh thần tự trọng dân tộc cao độ của các SVSQ lúc bấy giờ.

Xây Dựng Và Phát Huy Truyền Thống VBQG

Sau khi ra Trường, một số sĩ quan xuất thân Khoá 3 Trần Hưng Đạo đã được bổ nhiệm trở lại Trường trong vai trò chỉ huy Trung Đoàn SVSQ (Thiếu tá Đỗ Ngọc Nhận), hoặc Chỉ Huy Trưởng Trường (Thiếu tướng Lâm Quang Thọ, Thiếu tướng Lâm Quang Thi, Đại tá Đỗ Ngọc Nhận). Chính những sĩ quan này đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và phát huy truyền thống VBQG. Những truyền thống ấy vẫn tồn tại cho đến ngày nay trong các sinh hoạt của Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN hải ngoại. Nổi bật như là truyền thống Tình Tự Võ Bị, truyền thống Tôn Trọng Danh Dự, truyền thống Kỷ Luật Tự Giác, truyền thống Tự Thắng để Chỉ Huy (được nhiều cựu SVSQ thay thế danh từ “chỉ huy” bằng danh từ “phục vụ”) và như là truyền thống Phục Vụ Lý Tưởng Quốc Gia Dân Tộc mà TVBQGVN đã ghi tâm khắc cốt một cách trang trọng cho các khoá sinh thụ huấn ngay khi bước chân qua cổng Trường.

Khoá 3 Trần Hưng Đạo Trong Công Cuộc Chiến Đấu Chống Lại Cuộc Xâm Lăng Của CSVN

Khoá 3 ra trường vào thời điểm QĐQGVN (sau này cải danh là Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà – QLVNCH) đang trong giai đoạn hình thành, trong khi đó ngoài chiến trường, như là chiến trường Bắc Việt thì nóng bỏng và sôi động.

Các sĩ quan tốt nghiệp được phân phối đến các Quân Binh Chung, các đơn vị tác chiến hoặc chuyên môn kỹ thuật. Một số đã anh dũng hy sinh ngoài chiến địa, hoặc bị bức tử trong lao tù cộng sản.

Khoá 8 chọn tên **Hoàng Thúc Đồng** để đặt tên khoá

Khoá 9 thì đặt tên khoá là **Huỳnh Văn Louis**. Hai sĩ quan thuộc Khoá 3 Trần Hưng Đạo nêu trên nằm trong số đã hy sinh chỉ ít tháng sau khi ra trường, một người tại chiến trường Bắc Việt, một người tại chiến trường Nam Việt.

Đóng góp

Khoá 3 THĐ đã đóng góp cho QLVNCH 9 tướng lãnh gồm: 4 trung tướng, 2 thiếu tướng, 3 chuẩn tướng, – và 49 đại tá (NV Tín). Trong suốt hai cuộc chiến từ năm 1951 đến năm 1975, các sĩ quan Khoá 3 đã có mặt trong mọi lãnh vực sinh hoạt quốc gia, từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng về quân sự, hành chánh cũng như chánh trị. Dưới đây là một số trường hợp điển hình:

- Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh, Tư lệnh Quân Đoàn.
- Trung tướng Lữ Lan, Tư lệnh Quân đoàn, Chỉ Huy Trưởng Cao Đẳng Quốc Phòng, Trường Chỉ Huy Tham Mưu.

- Trung tướng Nguyễn Xuân Thịnh, Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh.
- Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh Quân Đoàn.
- Trung tướng Lâm Quang Thi, Chỉ huy Trưởng TVBQGVN, Tư lệnh Tiền Phương Vùng Chiến Thuật.
- Thiếu tướng Lâm Quang Thơ, Chỉ huy Trưởng TVBQGVN, Tư lệnh Sư Đoàn.
- Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, Tư lệnh Sư Đoàn, Tư lệnh phó Quân Đoàn.
- Chuẩn tướng Võ Dinh, Tham Mưu Trưởng Không Quân.
- Chuẩn tướng Nguyễn Xuân Oánh, Tư lệnh Không Đoàn.
- Chuẩn tướng Nguyễn Văn Phước, Tư lệnh Biệt Khu.
- Đại tá Bùi Dzinh, Tư Lệnh Sư Đoàn.
- Đại tá Nguyễn Văn Y, Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo, Tổng Giám đốc Cảnh Sát Quốc Gia.
- Đại tá Đỗ Ngọc Nhận, Chỉ Huy Trưởng TVBQGVN, Tư lệnh Sư Đoàn, Giám Đốc Nha Quân Cụ.
- Đại tá Trần Ngọc Châu, Dân Biểu Quốc Hội, Tổng Thư Ký Hạ Viện.
- Đại tá Nguyễn Quốc Di, Tuỳ Viên Quân Lực.
- Đại tá Tôn Thất Đông, Dân Biểu Quốc Hội.
- Đại tá Nguyễn Ngọc Khôi, Tuỳ Viên Quân Lực, Thị Trưởng.
- Đại tá Nguyễn Huy Lợi, Thành Viên Phái Đoàn VNCH tham dự Hoà đàm Paris.
- Đại tá Từ Nguyên Quang, Cục Trưởng Cục Quân Cụ.
- Đại tá Nguyễn Đình Sách, Tuỳ Viên Quân Lực.
- Đại tá Dương Văn Thụy, Dân Biểu Quốc Hội, Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện.
- Đại tá Nhan Minh Trang, Dân Biểu Quốc Hội.

– Đại tá Tăng Xuân, Dân Biểu Quốc Hội, v.v.

Kiểm Điểm Quân Số

Kiểm điểm quân số trong dịp sinh hoạt Khoá 3 tại hải ngoại lần thứ 11, July 5, 1997, cựu SVSQ Tạ Thành Long, gia trưởng khoá đưa ra bản tổng kết như sau:

– 37 bạn đã ra đi vĩnh viễn.

– 73 bạn có địa chỉ trên vùng đất tự do (61 tại Mỹ, 3 ở Canada, 8 ở Âu châu, 1 ở Úc châu).

– Tính ra còn lại 19 bạn không biết giờ này ở nơi đâu!!!



Ngày 12 tháng 8 năm 2013

Một nhóm CSVSQ Khoá 3 TVBQGVN tại Texas soạn thảo.

Đại diện: CSVSQ Đỗ ngọc Nhận

nguồn: [tiểu sử khoá 3 trần hưng đạo/vblqđl](#)

Tài liệu tham khảo:

- Kỷ Yếu Hải Ngoại 1990 – TH/CSVSQ/TVBQGVN
- Danh sách K3. Tài liệu do CSVSQ Nguyễn văn Nờ sưu tập
- Thông tin sinh hoạt Gia Đình K3 hải ngoại
- Trang nhà TVBQGVN <http://tvbqgvn.org>
- Nguyễn văn Tín – SVSQ Hiếu <http://www.generalhieus.com/svsq-u.htm>
- The Vietnamese academy of Dalat http://vnafmamn.com/dalat_military_academy.html
- Tuan Dat Chinh Nghia: <http://tuonglanhqgvnch.skyrock.com/1303583046-danh-sach-khoa-3-vo-bi-quoc-gia.html>
- Photos VN Military Academy <http://vnafmamn.com>
- Sư đoàn 9 BB <http://sd9bb.tripod.com>

Cước chú: Bài viết Tiểu Sử Khóa 3 THĐ hình thành với sự góp ý của các bạn K3 Texas, chưa thể phản ảnh quan điểm chung của Khóa. Trân trọng yêu cầu các bạn đồng khóa đóng góp thêm ý kiến nếu thấy cần. Người viết sẵn sàng điều chỉnh bổ túc. Xin liên lạc qua hệ thống TH/CSVSQ/TVBQGVN.

DN Nhận
[generalhieus](http://generalhieus.com)



Nguồn: Internet eMail by tqh chuyển