



Trận Long Khánh

(từ ngày 9 – 21 /4/1975)

Xuân Lộc là tỉnh lỵ của tỉnh Long Khánh được thành lập theo Sắc lệnh 143-NV ngày 22 tháng 10 năm 1956 của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, do tách từ một phần đất của Tỉnh Biên Hòa.



Long Khánh phía Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, phía đông giáp tỉnh Bình Tuy, phía nam giáp Phước Tuy, phía tây giáp hai tỉnh Biên Hòa, Phước Long. Diện tích 3,457km² cách Sài Gòn khoảng 80km, mục đích định cư đồng bào Bắc Việt di cư năm 1954 sau hiệp định Geneve.

Theo nghị định số 131-BNV/HC/NĐ của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ VNCH ngày 24/4/1957 thì tỉnh Long Khánh có 2 quận, 3 tổng, 34 xã:

- Quận Xuân Lộc, gồm 1 tổng: Bình Lâm Thượng. Quận lỵ: Xuân Lộc
- Quận Định Quán, gồm 2 tổng: Ta Lai, Bình Tuy. Quận lỵ: Định Quán.



Mặt trận Long Khánh Xuân Lộc

Khi tỉnh Phước Thành được thành lập vào tháng 1 năm 1959, vùng Ta Lai tách khỏi Long Khánh để nhập vào Phước Thành. Tỉnh sắp xếp lại còn 2 quận, 2 tổng, 16 xã. Về sau lập thêm quận Kiệm Tân.

Tỉnh Long Khánh có nhiều núi đất đỏ xám, rừng thưa và đồn điền cao su. Hầu hết là núi thấp có rừng bao phủ như: núi Chứa Chan (còn gọi là núi Gia Rai) lớn nhất, cao 838m; núi Cam Tiên cao 441m, núi Bé Bạc

cao 319m, núi Đồng Bác cao 236m, núi Gia cao 225m, núi Trần cao 209m, núi Hok cao 157m; dãy núi Mây Tào cao 716m nằm tại ngã ba ranh giới với Phước Tuy và Bình Tuy.

Sông chính của tỉnh là sông Đồng Nai, chảy dọc tỉnh theo hướng Tây-Nam. Các sông khác là sông La Ngà, sông Vong, sông Lục, sông Gia Ôt, suối Tâm Bung.

Trong thời kháng chiến chống Pháp, là một vị trí chiến lược quan trọng vì là ngã ba của 2 Quốc lộ 1 và 20, cửa ngõ từ miền Trung, miền Cao nguyên vào Sài Gòn, do đó Xuân Lộc được coi như vòng đai ngoài bảo vệ phi trường Biên Hòa và thủ đô Sài Gòn. Xuân Lộc nằm trên đường giao liên giữa chiến khu C và D của VC với các mật khu Mây Tầm, Cù Mi, Xuyên Mộc, Đất Đỏ của tỉnh Phước Tuy, con đường mạch máu mà Bắc Việt dùng để nhận tiếp tế bổ sung quân cụ và tiếp liệu bằng đường biển, vì vậy từ lâu Sư đoàn 18BB đã được bố trí tại tỉnh này để ngăn chặn.

Để tấn công Long Khánh, BV đã tung vào chiến trường này quân đoàn 4 gồm 3 Sư đoàn CT6, CT7, 341 cùng các đơn vị có sẵn của quân khu 7 như SĐ1. Thiếu tướng CS Hoàng Cầm là tư lệnh, chính ủy là Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện và 5 Tướng cố vấn Nga túc trực bên cạnh Văn Tiến Dũng chỉ huy chiến dịch. Về sau còn được tăng cường thêm SĐ325, CT3, và Liên Đoàn 75 Pháo yểm tầm xa.

Đến đầu tháng 4/75, cộng quân đã bắt đầu tấn chiếm các điểm trọng yếu trong tỉnh Long Khánh như Định Quán và Bình Khánh để cắt đứt QL-20 nối liền Sài Gòn và Cao Nguyên; cắt đứt QL-1 nối liền Sài Gòn với các tỉnh duyên hải miền Trung. Do đó vào thời điểm này Xuân Lộc trở thành khu vực phòng ngự trọng yếu của Sài Gòn và Quân Khu 3.

Đêm 3/4/1975, trời vừa tối, một Trung đoàn của SĐ341 CSBV tấn công cường tập vào đồn Địa Phương Quân ở cầu La Ngà thuộc Chi khu Định Quán. Lực lượng trú phòng gồm một Tiểu đoàn trừ bị ĐPQ và một chi đội Thiết Vận Xa M113 (thuộc CĐ 2/5 TK) bảo vệ cầu La Ngà (nằm trên QL-20 cách ngã ba Dầu Giây 29km về hướng Bắc) đã chống trả dữ dội. Sáng ngày 4/4, đồn đã bị tràn ngập. Các Binh sĩ trú phòng còn lại phải rút lui băng rừng về phía Túc Trưng nơi có quân bạn.

Để bảo vệ Xuân Lộc, QLVNCH có Sư đoàn 18BB (các Trung đoàn 43, 48, 52), lực lượng ĐPQ+NQ tỉnh và các đơn vị tăng phái gồm Thiết Đoàn 5 Kỵ Binh (Trung tá Trần Văn Nô, thiết đoàn trưởng), Tiểu đoàn 82BDQ, 2 Tiểu đoàn pháo binh, và toàn bộ Lữ đoàn I Nhảy Dù (với các Tiểu đoàn 1, 8, 9 và Tiểu đoàn 3 pháo binh Dù), Sư đoàn 4 Không quân VN từ phi trường Cần Thơ, phụ trách không yểm chiến thuật. Các đơn vị phòng thủ được chia thành 3 chiến đoàn đặc nhiệm 43, 48 và 52 phối trí án ngữ quanh vòng đai thị xã Xuân Lộc.

1. Chiến đoàn 43 của Đại tá Lê Xuân Hiếu với 2 Tiểu đoàn bố phòng bên trong thị xã Xuân Lộc:

- Tiểu đoàn 1/43 của Đại úy Đỗ Trung Chu

- Tiểu đoàn 3/43 của Thiếu tá Nguyễn Văn Dư

- Tiểu đoàn 2/43 của Thiếu tá Nguyễn Hữu Chế giữ cao điểm Núi Thị, nằm bên ngoài vòng đai thị xã, xa lối 3km về hướng Tây

- với sự tăng cường của TĐ82BDQ của Thiếu tá Vương Mộng Long

- Thiết Đoàn 5 (-) Kỵ Binh, các đơn vị Địa Phương Quân và Nghĩa Quân Long Khánh

- Ngày 11/4/75, Trung đoàn được tăng phái Tiểu đoàn 2/52 của Đại úy Huỳnh Văn Út từ lực lượng bố phòng trên tuyến ngã ba Dầu Giây.

2. Chiến đoàn 48 của Trung tá Trần Minh Công đã biệt phái 1 Tiểu đoàn bảo vệ Hàm Tân, thị xã tỉnh Bình Tuy, nên chỉ còn 2 Tiểu đoàn bố phòng phía Nam thị xã bảo vệ an ninh dọc theo Quốc lộ 1 từ Xuân Lộc đến Gia Rai.

3. Chiến Đoàn Đặc Nhiệm 52 do Đại tá Ngô Kỳ Dũng chỉ huy gồm toàn bộ Trung đoàn 52BB với 3 Tiểu đoàn:

- Tiểu đoàn 1/52 (Thiếu tá Cam Phú, Tiểu đoàn trưởng)

- Tiểu đoàn 2/52 (Đại úy Huỳnh Văn Út, Tiểu đoàn trưởng)

- Tiểu đoàn 3/52 (Thiếu tá Phan Tấn Mỹ, Tiểu đoàn trưởng)

- Chi Đoàn 3/5 Thiết Kỵ (Đại úy Lê Sơn, chi đoàn trưởng), nhiệm vụ lập tuyến phòng ngự tại giao điểm QL-1 & QL-20 đến Kiệm Tân, hướng đi Đà Lạt, cách thị xã hơn 12km về hướng Tây, nằm bên ngoài tuyến phòng thủ Xuân Lộc.

Đến khi các mặt trận bùng nổ, Bộ Tổng Tham Mưu đã tăng cường thêm các đơn vị Tổng Trừ Bị và Không Quân như sau:

1. Lữ đoàn I Nhảy Dù do Trung tá Nguyễn Văn Đỉnh chỉ huy gồm 3 Tiểu đoàn. Ngay từ khi mới nhảy vào trận địa, đơn vị này đã lập tức mở những cuộc phản công địch, nói rộng vòng đai an ninh ra xa bên ngoài thị xã.

- TĐ1ND, TĐT là Thiếu tá Ngô Tùng Châu

- TĐ8ND, TĐT là Thiếu tá Nguyễn Việt Thanh

- TĐ9ND, TĐT là Trung tá Nguyễn Văn Nhỏ (về sau bị thương chân, Thiếu tá Lê Mạnh Đường TĐP thay thế)

- TĐ3PBND, TĐT là Thiếu tá Nguyễn Văn Thông

- ĐĐ1 Trinh Sát Dù. Đại đội trưởng là Thiếu tá Nguyễn Văn Đức

2. Tiểu đoàn 82/BĐQ của Thiếu tá Vương Mộng Long, quân số trên dưới 200. Đơn vị này di tản từ Vùng 2 Chiến thuật về

3. SĐ3 Không Quân đóng tại Biên Hòa và SĐ4KQ đóng tại Cần Thơ

4. Thiết Đoàn 5 Kỵ Binh của Trung tá Trần Văn Nô

5. 2 Tiểu đoàn Pháo Binh 155ly và 175ly

6. Các đơn vị ĐPQ/Tiểu Khu Long Khánh.

Tư lệnh mặt trận Long Khánh là Chuẩn tướng Lê Minh Đảo, Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh, Đại tá Tư lệnh Phó Lê Xuân Mai và Tỉnh Trưởng Long Khánh Đại tá Phạm Văn Phúc BĐQ mới về thay Trung tá Lê Ánh Nguyệt hồi tháng 3 /75.

Chiến trường Long Khánh gồm 3 mặt trận chính: mặt trận ngã ba Dầu Giây do Trung đoàn 52BB và Chi Đoàn 3/5 Kỵ Binh trấn giữ, mặt trận núi Chứa Chan, Gia Rai do Trung đoàn 48BB và Thị xã Xuân Lộc do Trung đoàn 43BB và các Tiểu đoàn ĐPQ bảo vệ. Bộ Tư lệnh hành quân của Tướng Lê Minh Đảo đặt tại quận đường Xuân Lộc ngã ba Tân Phong-Long Giao được bảo vệ bởi các đơn vị trừ bị của Sư đoàn, pháo binh và một Thiết Đoàn chiến xa.

Lực lượng địch: do Hoàng Cầm chỉ huy và Hoàng Thế Thiện làm Chính ủy (Về sau Trần Văn Trà thay thế vì bị QLVNCH đánh bại) gồm Quân đoàn 4 CSBV và các đơn vị thuộc Quân Khu 7 CSBV tăng cường với thành phần như sau:

1. Đ6CSBV với quân số khoảng 2300 người gồm 3 Trung đoàn 33, 274, 612 tấn chiếm Ấp Hưng Đạo, đồi Mẹ Bồng Con, suối Tre về phía Đông ngã ba Dầu Giây ngăn chặn viện binh của VNCH

2. Đ7CSBV với quân số khoảng 4100 người, gồm 3 Trung đoàn 141, 165 và 209 tấn công vào Thị Xã Xuân Lộc từ hướng Đông Bắc, cắt đứt QL-1 từ Suối Cát đến ngã ba Tân Phong

3. Đ341CSBV là Đ mới thành lập ngày 22/12/1972 tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thành phần của Sư đoàn này gồm các đơn vị địa phương của các tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh, do Đại tá Trần Văn Trấn chỉ huy (Trấn là một tù binh vừa mới được trao trả theo thỏa ước Paris), tấn công vào Thị xã Xuân Lộc từ hướng Tây Bắc, cắt đứt QL-20 từ Kiệm Tân đến ngã ba Dầu Giây.

4. Sư đoàn 1 với quân số khoảng 3400 người gồm Trung đoàn 44 Đặc công, Trung đoàn 52 và Trung đoàn 101Đ

Thành phần tăng cường (khi Trần Văn Trà nắm quyền chỉ huy):

5. Đ325CSBV được thành lập tháng 3 năm 1951 từ các đơn vị độc lập tại Bình-Trị-Thiên ở miền Trung Việt Nam, gồm các Trung đoàn 18, 95 và 101 với quân số gần 5000 người

Thành phần yểm trợ:

6. 1 Sư đoàn pháo binh

7. 2 Trung đoàn thiết giáp

8. Liên đoàn 75 Pháo Yểm tầm xa và các đơn vị phòng không, Công Binh...

Diễn Tiến:

Trận Chiến Xuân Lộc bùng nổ:

Vào lúc 5g30 rạng sáng ngày 9/4/1975, sau khi đã đặt các chướng ngại vật tại ngã ba Dầu Giây, giao điểm của Quốc lộ 1 và Quốc lộ 20, Quân Đoàn 4 của CSBV bắt đầu mở cuộc tấn công vào thị xã Xuân Lộc với cường độ khốc liệt, đồng loạt pháo kích vào nhiều vị trí quanh tỉnh lỵ Xuân Lộc, trận pháo kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ với hơn 3,000 trái đạn. Trận mưa pháo của cộng quân không gây thiệt hại nào đáng kể cho quân trú phòng, nhưng đã tàn phá nặng nề chùa chiền, giáo đường, trường học, chợ búa và nhà cửa của dân chúng khiến cho người dân vô tội chết và bị thương như rạ.

Khoảng 1 giờ sau, cộng quân tung Trung đoàn 266 thuộc Sư đoàn 341 chính quy Bắc Việt, và 1 Tiểu đoàn chiến xa T-54, 2 Tiểu đoàn pháo, 1 Tiểu đoàn đặc công tấn công vào các vị trí phòng ngự của chiến đoàn 43, tại ngã ba Cua Heo, trung tâm tỉnh lỵ Long Khánh. Trận chiến xảy ra ngay tại nhà thờ Chính tòa và giữa chợ Xuân Lộc. Đối phương sử dụng chiến thuật “bộ binh từng thiết”. Các đơn vị phòng thủ đã phản công quyết liệt, Đại đội Trinh Sát 43 đã đẩy lui cộng quân tại ngã ba Cua Heo và giữ vững vị trí, TĐ82BĐQ

cũng đã chặn đứng mũi tấn công của cộng quân bằng chiến xa và bộ binh tăng thiết tại phi trường L19 và Tòa hành chánh Tỉnh. Một vài nơi khác trong thành phố cộng quân đã chọc thủng phòng tuyến của ta.

Để đẩy lùi địch quân ra khỏi thị xã, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã điều động thêm lực lượng đến tăng viện, trận chiến trở nên dữ dội hơn. Lực lượng tăng viện và trú phòng đã quyết chiến và đẩy lùi được các đợt tấn công của cộng quân. Nhiều chiến xa T-54 và PT-76 bị hạ khắp nơi bởi các hỏa tiễn M-72 và các phản lực cơ A37, F5 của không quân.



Trận chiến Xuân Lộc ngày N+1

Sau khi bị đẩy lùi khỏi trung tâm thị xã Xuân Lộc trong buổi chiều ngày 9/4/1975, trận chiến tại mặt trận Long Khánh đã bước vào ngày thứ hai. 7 giờ sáng ngày 10/4/1975, CQ lại mở đợt tấn công thứ hai với 2 Sư đoàn CT6 & 7 CSBV và các Trung đoàn Chiến Xa. Khởi đầu là CQ pháo kích khoảng 1 ngàn quả đạn đủ loại vào thị xã Xuân Lộc, và các vị trí trọng điểm dọc theo các phòng tuyến vòng đai tỉnh lỵ, trận mưa pháo kéo dài trong vòng 1 giờ. Sau đó, các đơn vị bộ binh cấp Trung đoàn và thiết giáp của cộng quân đã đồng loạt tấn công biển người vào thị xã từ hai hướng Đông Bắc và Tây Bắc. Đợt tấn công này của địch đã bị quân trú phòng chặn đứng từ các ngã ba dẫn vào tỉnh lỵ. Đến 6 giờ chiều ngày 10/4/1975, các chốt cầm cự của cộng quân trong thị xã Xuân Lộc, nhà thờ Chính Tòa đã hoàn toàn bị đẩy lui, 300 cộng quân bỏ xác tại trận địa với trên 100 vũ khí đủ loại, 2 binh sĩ cộng quân bị bắt sống. Tại các khu vực kế cận thị xã, trận chiến vẫn kéo dài đến 10 giờ đêm mới tạm lắng.

Kịch chiến tại ngã ba Dầu Giây

Tại ngã ba Dầu Giây, trận chiến đã xảy ra quyết liệt. Cộng quân áp dụng chiến thuật “xa luân chiến”, thay nhau liên tục mở các đợt tấn công vào hệ thống công sự phòng thủ của quân trú phòng.

Để triệt tiêu lối đánh của đối phương, các đơn vị trú phòng VNCH đợi cộng quân đến gần mới khai hỏa đồng loạt, mỗi đợt tấn công có ít nhất một trung đội cộng quân đi đầu bị loại khỏi vòng chiến. Để yểm trợ cho các đơn vị phòng ngự, các pháo đội Pháo binh VNCH đã bắn trực xạ chặn đứng các đợt tấn công biển người của cộng quân.

Xuân Lộc ngày N+2.

Sau hai ngày giao tranh 9 và 10/4/1975, hơn 500 CQ bỏ xác tại trận, 8 chiến xa T-54 bị bắn cháy, lực lượng phòng ngự VNCH thu được gần 200 vũ khí đủ loại. 7 giờ sáng ngày 11/4/1975, hai Trung đoàn CQ từ

hướng Đông Bắc và Tây Nam lại tấn công vào trung tâm thị xã, đây là đợt tấn công thứ ba. Quân trú phòng từ những công sự chiến đấu quanh các khu vực đã giao tranh quyết liệt với cộng quân.

-Tại ngã ba Dầu Giây, liên tục trong 3 ngày từ 9 đến 11/4/1975, CQ đã tung 2 Trung đoàn có thiết giáp yểm trợ quyết chiếm khu vực này, để từ đây mở những cuộc tấn công lớn vào phòng tuyến của Trung đoàn 52BB đang án ngữ hướng Tây Bắc của thị xã tỉnh lỵ. Tính từ 6 giờ sáng đến 18 giờ ngày 11/4/1975, CQ đã mở đến 6 đợt xung phong biển người vào các vị trí ở mặt trận Dầu Giây, và tất cả đều bị đẩy lùi.



CQ tung 4 Sư đoàn vào mặt trận Long Khánh

Trong ngày 12/4/1975, trận chiến tại Long Khanh đã trở nên quyết liệt khi cộng quân tung thêm 1 Sư đoàn mang bí số 325 Trị-Thiên vào mặt trận tại ngã ba Dầu Giây, với 3 Trung đoàn 18, 95 và 101 bộ binh và 1 Trung đoàn thiết giáp tấn công vào trung tâm thị xã. Kịch chiến đã diễn ra tại nhiều phòng tuyến vòng đai tỉnh lỵ Xuân Lộc, như vậy tính đến ngày này, lực lượng cộng quân tại mặt trận Xuân Lộc (tỉnh lỵ tỉnh Long Khánh) và khu vực phụ cận có 4 Sư đoàn chính quy: 341, CT6 và CT7, thuộc Quân đoàn 4, và Sư đoàn mới mang tên là SĐ325 Trị-Thiên; lực lượng yểm trợ có 1 Sư đoàn pháo binh, 2 Trung đoàn thiết giáp, một Trung đoàn đặc công gồm 3 Tiểu đoàn và các đơn vị địa phương thuộc Sư đoàn 1.

*** Lữ đoàn I Dù nhảy vào mặt trận Xuân Lộc**

Trước áp lực nặng của CQ tại Xuân Lộc, để đối đầu với 4 Sư đoàn bộ binh và 1 Sư đoàn pháo, 2 Trung đoàn thiết giáp của CSBV, ngày 12 tháng 4/1975, Bộ Tư lệnh QĐ3 tung lực lượng trừ bị cuối cùng vào trận chiến: Đó là LĐIND. Sau khi di chuyển từ Biên Hòa đến Trảng Bom với 3 Tiểu đoàn 1, 8 & 9ND và Tiểu đoàn 3 Pháo binh Dù vừa từ miền Trung về. Tất cả khoảng 100 chiếc Trực Thăng bán phản lực HU1B của 2 SĐ 3 và 4 KQVN đã thả hơn 2,000 quân Dù từ Trảng Bom vào trận địa: hai Tiểu đoàn 8 & 9 Dù được trực thăng vận xuống ấp Bảo Bình, cách tỉnh lỵ Long Khánh 5km về hướng Nam, và cách Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18BB 3km về hướng Đông. Các pháo đội Nhảy Dù cũng được các Chinook chuyển vận đến Bộ Tư Lệnh hành quân đóng kế bên BTL/SĐ18BB.

*** Lữ đoàn I Nhảy Dù tái chiếm Bảo Định, tỉnh Long Khánh**

2 Tiểu đoàn Nhảy Dù được lệnh tái chiếm xã Bảo Định, cách ấp Bảo Bình 2km về hướng Bắc. Xã này đã bị 2 Trung đoàn cộng quân thuộc CT7 CSBV chiếm giữ từ ngày 10 tháng 4/1975 khi trận chiến Xuân Lộc mới bước vào ngày thứ hai.

Bảo Bình và Bảo Định cách chi khu Xuân Lộc khoảng 5km về hướng Đông Nam, là 2 ấp có đa số giáo dân Thiên Chúa giáo di cư từ ngoài Bắc vào năm 1954, tinh thần chống CS rất cao. Trong ấp có tổ chức “Dân Quân tự vệ” được trang bị đầy đủ vũ khí và đạn dược. Quốc kỳ VNCH vẫn tung bay phất phới mặc dù quân CSBV đã đóng chốt xung quanh gây trở ngại cho việc liên lạc và tiếp tế từ tỉnh lỵ.

Tiểu đoàn 1 Nhảy Dù được đổ xuống một khu vườn cao su, bên suối Gia Cốp, cách xã Bảo Định 1km về phía Bắc để đánh đuổi một Tiểu đoàn đặc công của cộng quân đang chiếm giữ vườn cây của cố Thống tướng Lê Văn Ty, (thường gọi là Vườn Ông Ty) cựu Tổng tham mưu trưởng Quân lực VNCH từ 1955 đến tháng 8/1963.



Lữ đoàn I Nhảy Dù vào Xuân Lộc

Khi TĐ1 Dù được đổ xuống, bắt đầu xâm nhập vào vườn cao su thì nhiều đợt pháo CS rớt xuống để chặn bước tiến của quân ta. Đại úy Bùi Văn Lộc, ĐĐT/ĐĐ15 bị thương vào sống lưng ngay loạt pháo đầu. Thiếu úy Khánh được chỉ định thay thế để điều động Đại đội tiếp tục tiến về vườn cây Ông Ty. Vườn được bao quanh bởi hàng rào kẽm lưới chống B40, và bên trong dày đặc cây ăn trái xen lẫn cây đại cao lúp xúp. Khi cánh quân TĐ1 Dù còn cách hàng rào khoảng 70 thước thì địch khai hỏa. Tận dụng các gốc cây to và các gò mồi cao, đơn vị tiền phong dàn hàng ngang phối trí hỏa lực hướng về phía Bắc, chờ cánh quân bên phải bọc về trái bố trí hỏa lực bên ngoài hàng rào phía Đông vườn cây. Khi lệnh tấn công ban ra, hai toán hỏa lực cùng bắn cho địch không góc đầu lên được, một tiểu đội vượt rào, thọc sâu vào vườn bắn rã quạt để làm đầu cầu cho các toán khác vào theo. Mục tiêu Vườn Ông Ty được thanh toán nhanh chóng và dễ dàng.

Vừa qua hết vườn cao su, tiến lên phía Bắc, TĐ1 Dù chạm địch mạnh. Đơn vị Nhảy Dù phải dàn quân làm một tuyến kháng cự và án ngữ hướng về mặt Bắc, Đông và Tây. Cộng quân tấn công biến người; đôi lúc rất mãnh liệt. Quân ta vừa chống trả vừa đào hố phòng thủ. Pháo binh được gọi bắn cận phòng để giảm cường độ áp lực địch, quân Dù được ngoi tay súng, củng cố hầm hố. Từ đó, TĐ1 Dù cố thủ ngăn chặn quân Bắc Việt tấn công từ phía Bắc và phía Tây. Cộng quân cố gắng tấn công liên tục, có đêm đến 9 đợt xung phong, các chiến sĩ Dù phải dùng lựu đạn mới ngăn chặn kịp thời. Chúng cố tình quyết tử mở đường máu để thoát khỏi vòng vây chạy về phía Đông.

TĐ9ND sau khi xuất phát khoảng nửa giờ thì có nhiều tiếng súng nổ ở phía Đông. Với kinh nghiệm diệt chốt của các chiến sĩ Dù, Trung tá Nhỏ TĐT báo cáo ĐĐ93ND đã búng rã chốt địch với 12 tên bỏ xác tại chỗ, 1 súng cối 61ly và 9 vũ khí cá nhân, một số địch quân bỏ chạy về hướng Đông Bắc và TĐ đang trên đường tiến về Bảo Định.

TĐ8ND xuất phát hành quân lực soát hướng Bắc QL-1 sau đơn vị trên khoảng 1 giờ, vừa rời QL-1 khoảng 600 thước, trải rộng đội hình băng qua những cánh rừng cao su tiến về thị xã phía Bắc thì chạm súng với một tổ trinh sát của địch trong đám rừng chồi. TĐT/TĐ8ND cho tất cả 4ĐĐ dàn hàng ngang, tất cả 4 đơn vị đều chạm địch càng lúc càng ác liệt. Sau cùng TĐ8ND đã bao vây BCH đơn vị K8 của địch quân.

Pháo Binh Dù bắt đầu nã hằng trăm quả đạn vào đội hình của địch, để tăng cường cho TĐ8ND. BCH/LĐIND điều động thêm ĐĐ93ND để thu hẹp vòng vây đám tàn quân địch. TĐ1ND đang ở phía Đông áp Bảo Định được điều động giăng một tuyến dài theo chiều Nam Bắc hướng về phía Đông chờ địch.

Vào khoảng chiều tối, Đơn vị TĐ2/141 cộng quân xuất hiện để tiếp đón đám tàn quân và thương binh của TĐ1/141CS khoảng 200 người sa vào bẫy TĐ1ND. Chờ cho địch lọt trọn vào trận địa, TĐ1ND cho lệnh khai hỏa hỏa tập TOT. Hằng trăm quả đạn pháo nổ chập vào đầu cộng quân. Sau trận hỏa tập, TĐ1ND xung phong thanh toán những tên còn sót lại. Kết quả TĐ2/141 bị xóa sổ, không một mống nào thoát khỏi.

Trong trận này nhờ toán Truyền Tin kiểm thính, ta dò biết được ý đồ của địch nên giăng bẫy và tiêu diệt gọn Trung đoàn 141/CT7VC với trên 400 tên phơi xác tại trận. TĐ8ND thiệt mất Thiếu úy Tạ Tử Anh, Trung đội trưởng ĐĐ82ND.

Sau đó, các đơn vị ND di chuyển về hướng Xuân Lộc để giải tỏa áp lực cộng quân đang bao vây bộ Chỉ huy Tiểu khu và phòng tuyến của 1 Tiểu đoàn Địa phương quân.

*** Trận chiến khốc liệt tại ngã ba Dầu Giây**

Tại ngã ba Dầu Giây, từ chiều 14/4/1975 đến sáng ngày 15/4/1975, cộng quân đồng loạt tấn công vào vị trí phòng thủ của Chiến đoàn 52 Bộ binh (Chiến Đoàn Trưởng là Đại tá Ngô Kỳ Dũng) bằng chiến thuật biển người và tăng pháo. Lần lượt các tiền đồn, phòng tuyến của Trung đoàn 52BB, từ Kiềm Tân đến ấp Phan Bội Châu trên Quốc lộ 20 đều bị tràn ngập. Trước tình hình mới, Bộ Tư lệnh chiến trường Xuân Lộc đã điều động lực lượng tăng viện lên mặt trận ngã ba Dầu Giây để cùng với Trung đoàn 52BB giữ phòng tuyến tại ngay ngã ba Quốc lộ 1 và Quốc lộ 20.

Tại ngã ba Quốc lộ 1 và 20, giữa lực lượng trú phòng và 2 Sư đoàn chính quy và 1 Trung đoàn thiết giáp của cộng quân. Thế trận và tương quan lực lượng vô cùng chênh lệch. Lực lượng trú phòng còn khoảng 2 ngàn quân sĩ (kể cả các Tiểu đoàn Địa phương quân của Tiểu khu Long Khánh từ Định Quán rút về hợp cùng với các đơn vị Trung đoàn 52 Bộ binh). Trong khi đó lực lượng của cộng quân đông gấp 10 lần. Quân đoàn 4 CSBV gồm cả Sư đoàn 341, tổng trừ bị của Hà Nội vừa từ Thanh Hóa xâm nhập, do Trần Văn Trà vừa thay thế Tướng Hoàng Cầm chỉ huy đã cho áp dụng chiến thuật biển người. Trong trận chiến tàn bạo và khủng khiếp này một người lính chiến VNCH tại phòng tuyến ngã ba Dầu Giây đã phải chiến đấu với thế trận 1 chống 10 với đầy đủ tăng pháo yểm trợ. Trận chiến đã diễn ra khốc liệt ngay từ những phút đầu. Cộng quân pháo kích như mưa xuống các vị trí công sự của quân trú phòng, sau đó là đợt tấn công biển người. Sau 3 giờ kịch chiến, cộng quân đã tràn ngập chia cắt các lực lượng của quân lực VNCH án ngữ trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 20. Do trời tối, và 4 chiến xa M-48 của Chi Đoàn 3/5 kỵ binh bị trúng đạn pháo của cộng quân ngay từ đầu nên việc yểm trợ của Thiết giáp đã không thực hiện được. Khoảng 8 giờ tối thì toàn phòng tuyến ngã ba Dầu Giây bị vỡ. Chiến đoàn 52 bị tan hàng, tất cả pháo binh, thiết giáp, người đều bị hủy diệt sau 6 ngày đêm chiến đấu. Đến 9.00 giờ đêm, khi hàm chỉ huy bị pháo của địch bắn sập, Đại tá chiến Đoàn Trưởng mới cho rút quân với vòn vẹn 200 người còn sống sót.



2 quả bom khổng lồ Daisy Cutter:

Ngày 16/4/1975, chiếm được ngã ba Dầu Giây, 2 Sư đoàn CSBV tập trung quân chuẩn bị tiến về Sài Gòn. Tình hình Long Khánh trở nên nguy ngập.

10.00 giờ, phi cơ quan sát báo cáo về BTL QĐ3 về rừng người, chiến xa, đại pháo CSBV đang tập trung tại ngã ba Dầu Giây.

11.00 giờ 2 vận tải cơ C-130 được lệnh mang 2 quả bom khổng lồ BLU-82B (Daisy Cutter), xuất phát từ phi đạo 39 tại phi trường Tân Sơn Nhất thả xuống vùng tập trung quân của CSBV khiến cho đại quân của CS rối loạn trong 3 ngày liền. Và Hà Nội đã la làng rằng Mỹ đã vi phạm hiệp định Ba Lê vì B-52 trở lại Việt Nam.

(Bom khổng lồ “Daisy Cutter” này do Mỹ cung cấp vào trung tuần tháng 4/1975. Theo các tài liệu tình báo, hơn 7 ngàn cộng quân và hàng trăm vũ khí nặng, quân xa CSVN bị tiêu diệt bởi hai trái bom này. Trong cuộc tiếp xúc với vị Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vào cuối tháng 2/1975, Đại tướng Cao Văn Viên đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ đặc biệt cung cấp vũ khí nào mà Không quân Việt Nam có thể sử dụng được. Đó là loại bom 15 ngàn cân Anh có tên là bom BLU-82B bạch cúc (Daisy Cutter) mà Không quân Hoa Kỳ thường dùng thả bằng phi cơ C-130 để khai quang dọn bãi đáp trong các khu vực rừng già. Thế nhưng, gần đến cuối cuộc chiến, Hoa Kỳ mới đáp ứng yêu cầu của Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH,

sau chuyến viếng thăm của Đại tướng Weyand. Vào giữa tháng 4/1975, ba trái chuyên đến trước và sau đó thêm 10 trái nữa chuyên đến chỉ vài ngày trước khi cuộc chiến kết thúc. Một chuyên viên Mỹ đi theo chuyến này để hướng dẫn cho chuyên viên VN cách gắn ngòi nổ và cách gắn bom lên phi cơ. Tướng Nguyễn Văn Toàn đã xin Bộ Tổng Tham Mưu thả hết 11 trái bom còn lại nhưng được trả lời là không còn ngòi nổ.)

Kịch chiến tại phòng tuyến Định Quán

Ngày 17/4/1975 tại mặt trận Long Khánh, sau khi phòng tuyến Dầu Giây do Trung đoàn 52 Bộ binh phòng ngự bị vỡ, cộng quân chuyên mục tiêu tấn công sang khu vực Định quán do một Tiểu đoàn của Trung đoàn 43 Bộ binh trấn giữ. đồng thời gia tăng áp lực tại phòng tuyến của lực lượng VNCH tại núi Chứa Chan, Gia Rai. Cùng lúc đó, cộng quân điều động 2 Trung đoàn tấn công vào trung tâm thị xã Xuân Lộc, tỉnh lỵ tỉnh Long Khánh.

CQ tấn công vào phía Nam thị xã Xuân Lộc

Trong ngày 17 tháng 4/1975, các đơn vị thuộc 3 Sư đoàn 3, 6, 7 cộng quân tiếp tục mở các đợt tấn kích vào phòng tuyến phía Nam thị xã Xuân Lộc do 2 Tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn I Dù án ngữ. Những pha cận chiến giữa chiến binh Nhảy Dù và CQ đã diễn ra quanh các vườn cây rộng mênh mông của cố Thống tướng Lê Văn Ty, nằm sát đường rầy xe lửa. Không quân đã thực hiện nhiều phi tuần F-5 và A-37 oanh kích vào vị trí đóng quân của một Trung đoàn cộng quân trong khu vườn này.

Tại mặt trận Xuân Lộc

Ngày 18/4/1975 Trung úy Đăng ĐĐT/ĐĐ1TS báo cáo thấy nhiều xe molotova địch xuất hiện trong khu rừng phía Đông và Đông Nam BTL/Hành Quân. Buổi chiều, LĐT/LĐIND ra lệnh cho ĐĐ94 (Trung úy Thăng) vào lục soát khu vực do Trinh Sát báo cáo. Địch quân thấy bị lộ diện nên khai hỏa tấn công quyết liệt vào ĐĐ94ND. Đến 5 giờ chiều cùng ngày TĐ9ND điều động ĐĐ93ND, Đại úy Tường ĐĐT, vào tiếp viện cho ĐĐ94. Vừa qua khỏi bìa rừng ĐĐ93 chạm địch ngay, giao tranh cho tới chiều tối. Vì trời tối, địch tuy đông nhưng không biết ta ở đâu nên đôi bên đều thủ thế chỉ va chạm lẻ tẻ qua đêm. Pháo binh của ta cũng chỉ bắn cầm chừng vì quân đôi bên quá gần.

Sáng ngày 19/4/1975, ĐĐ93 được tăng viện một chi đoàn M-113, 2 đơn vị ND như hổ thêm cánh, mở rộng phòng tuyến dàn quân tấn công vào mục tiêu, địch phản ứng dữ dội, nhưng Nhảy Dù siết chặt gọng kềm, giao tranh ác liệt, sau nhiều giờ kịch chiến địch quân bị thiệt hại nặng, bỏ lại trên 200 xác tại trận. Phía Nhảy Dù Thiếu úy Thoại và 2 binh sĩ hy sinh cùng 8 binh sĩ khác bị thương, một thiết vận xa M-113 bị đứt giây xích.



Nhảy Dù tại Xuân Lộc 3/1975

Phòng tuyến Định Quán thất thủ:

Tại khu vực Định Quán, cộng quân tung 1 Trung đoàn tấn công ồ ạt vào tuyến phòng ngự của một Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 43 Bộ binh. Quân trú phòng đã dũng cảm đánh trả nhiều đợt xung phong của địch quân. Sau những giờ tử chiến với cộng quân, tuyến phòng thủ Định Quán đã bị vỡ trong ngày 19/4/1975. Một số chiến binh của Tiểu đoàn nói trên rút về được tuyến sau.

*** Những trận đánh cuối cùng tại chiến trường Long Khánh**

Tại chiến trường Long Khánh, rạng sáng ngày 20 tháng 4/1975, 2 Trung đoàn cộng quân từ hướng Đông Nam Xuân Lộc tiến đánh thẳng vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh và Bộ Chỉ huy Tiểu Khu Long Khánh. Cộng quân tập trung lực lượng tại đồn điền Xuân Lộc cách bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn 18 khoảng 3km.

Tại phòng tuyến sát tỉnh lỵ Long Khánh, một trận chiến khác diễn ra rất khốc liệt giữa Tiểu đoàn 9 Nhảy Dù và một Trung đoàn cộng quân trong khu vườn cây của cố Thống tướng Lê Văn Ty. Cộng quân đã xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố trong khu vực này nên các đợt tấn công của Tiểu đoàn 9 Dù đã gặp rất nhiều khó khăn.

Qua 12 ngày chiến đấu đẫm máu, tuyến thép Xuân Lộc vẫn đứng vững dù Phan Rang đã thất thủ ngày 17/4, Phan Thiết đêm 18/4, Bình Tuy bỏ ngõ, giờ đây Xuân Lộc là vùng giới tuyến của đất nước. Tin thắng trận của SĐ18BB, LĐIND, BĐQ, Thiết Giáp và Không Quân tới tấp gởi về Sài Gòn như những gáo nước lạnh tạt vào mặt bọn nhà báo, nhà văn, trí thức ngoại quốc và VN chủ bại khiến chúng không có cách nào để bóp méo sự thật xuyên tạc, nên cũng cúi đầu kính phục tinh thần bất khuất của Quân Dân miền Nam. Bởi vì đây là chiến thắng cuối cùng của QLVNCH trước khi bị rã ngũ.

BTL QĐ3/QK3 rút quân khỏi phòng tuyến Xuân Lộc

Trong khi toàn mặt trận Xuân Lộc đang giao chiến khốc liệt với quân CSBV, thì 10 giờ sáng cùng ngày (20/4/1975), theo lệnh của Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư Lệnh Quân Đoàn 3, tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh, đã có cuộc họp khẩn với các chỉ huy trưởng các đơn vị tăng phái và Tiểu Khu Trường Long Khánh trong vòng 1 giờ, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh phổ biến lệnh mới của Bộ Tư Lệnh Quân đoàn 3 là toàn bộ lực lượng VNCH rút khỏi Xuân Lộc.

* Theo tin tình báo, cộng quân sau khi bị thiệt hại nặng nề đã cho thay đổi kế hoạch tấn công Sài Gòn bằng chiến dịch 2 với 5 Sư đoàn tấn công vào Biên Hòa, Phước Tuy đồng loạt với 3 Sư đoàn khác tấn công vào Tây Ninh. Vì vậy Long Khánh không còn là điểm nóng nữa. Nên tất cả các đơn vị tham chiến tại đây phải rút về Biên Hòa lập phòng tuyến mới. Lợi dụng tình trạng địch quân còn đang hoang mang về bom Daisy Cutter, Tướng Nguyễn Văn Toàn đã dùng trực thăng bay đến Xuân Lộc bàn với Tướng Lê Minh Đảo để ra lệnh lui binh.

* Lệnh rút bỏ Long Khánh được ban hành bởi Chuẩn tướng Lê Minh Đảo, Tư Lệnh SĐ18BB, tất cả các lực lượng tại đây dùng Liên Tỉnh lộ 2, phát xuất từ Tân Phong, Long Giao về Phước Tuy, với 3 cánh quân Sư đoàn 18BB, Tiểu Khu Long Khánh và Địa Phương Quân, LĐIND và TĐ3PBND. Đội hình di chuyển theo thế chân vịt để có thể yểm trợ hỏa lực cho nhau.

* Trong cuộc lui binh này, LĐIND bị thiệt thòi và nguy hiểm nhất vì là đơn vị đoạn hậu, đang chống trả với cộng quân, 2 bên còn đang giao tranh ác liệt tại Bảo Định. 7.00 giờ tối, lệnh lui binh bắt đầu thi hành.

Khi được lệnh rút ra khỏi vùng hành quân phía Đông tỉnh lỵ Long Khánh, các đơn vị thuộc LĐIND đã gài mìn và lựu đạn ngay tuyến chiến đấu trước khi lui binh. Để bảo đảm an toàn cho đơn vị, các Tiểu đoàn Dù đã áp dụng chiến thuật “cuốn chiếu”: Đại đội xa nhất rút trước, vượt qua Đại đội phía sau, và nằm lại bố trí để yểm trợ cho Đại đội phía sau rút lui tiếp theo. LĐIND đã rút an toàn ra đến Quốc lộ 1. Từ đó bố trí quân bọc hậu, bảo vệ dân chúng đi theo đoàn quân của Lữ đoàn.

9.00 giờ đêm, các đơn vị Nhảy Dù vừa tới QL-1 và một hoạt cảnh rất cảm động xảy ra, tất cả dân làng già trẻ lớn bé của các xóm Bảo Định, Bảo Tôn, Bảo Hòa đã tập trung sẵn hai bên vệ đường để theo chân lính Dù di tản. Trên đường lui binh, cộng quân vận động phục kích phần đuôi của TĐ1 Dù gồm hai Đại đội do Thiếu tá Chí, TĐP chỉ huy. Quân Dù chống trả và bảo vệ hữu hiệu đoàn dân chúng đông đảo đang di chuyển trên liên tỉnh lộ. Thiếu tá Chí đã bị thương do một viên đạn địch bắn xuyên qua cổ, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Cuộc rút quân bảo vệ đoàn người đông đảo dân chúng Long Khánh của LĐIND đã hoàn tất trọn vẹn khi đến Núi Đất tỉnh lỵ Bà Rịa, tỉnh Phước Tuy.

Thì ra người lính VNCH trong suốt cuộc chiến 20 năm trời, xác thực, luôn luôn là kẻ giữ gìn thôn xóm giúp dân. Tình quân dân thắm thiết chỉ được nhắc tới trong những lúc cùng khốn hiểm nguy. CS Hà Nội đã biết được ưu điểm này của người lính VNCH nên không ngớt quấy phá, xuyên tạc, đầu độc bằng cách cho cán binh, trà trộn giả làm lính VNCH trong những lúc rối loạn như Tết Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa, hay trận chiến 55 ngày cuối cùng, để bêu xấu bằng cách cướp của, hãm hiếp dân lành. Vin vào đó, một số trí thức hèn nhát chủ bại và mặc cảm viết trường thiên tiểu thuyết kể tội, bôi lọ người lính chiến... đâm sau lưng chiến sĩ.

Mấy chục cây số đường rừng bị bỏ hoang trên Liên Tỉnh lộ 2 từ Tân Phong cho đến Đức Thành, Long Lễ, Bà Rịa không phải là chuyện bình thường của một đoàn quân có dân chúng lẫn lộn. Thành phần lui binh đợt đầu, nhờ yếu tố bất ngờ nên đã đến được Phước Tuy vào sáng hôm sau mặc dù trên đường đi, CSBV cố gắng quấy rối làm trì hoãn bước tiến của đoàn quân để chờ lực lượng lớn (QĐ4) của cộng quân theo kịp để tiêu hao lực lượng của ta.

Ngay trong đêm rút quân ngày 20/4/75, tại phía Nam xã Cẩm Mỹ, phần lớn là khu rừng rậm, đoàn quân của Đại tá Phạm Văn Phúc và Trung tá Lê Quang Định, Tiểu khu Trưởng và Tiểu khu Phó Tiểu Khu Long Khánh đã bị cộng quân tấn công tràn ngập và bắn nhiều loạt B40 vào đoàn xe khi đang di chuyển. Trung tá Định bị tử thương và Đại Tá Phúc bị bắt làm tù binh.

LĐIND là đơn vị lui binh sau cùng, chỉ riêng TĐ3PBND được di chuyển trên đường lộ với ĐĐ1 Trinh Sát Nhảy Dù hộ tống. Các đơn vị tác chiến mở đường, bọc sâu trong rừng 2 bên vệ đường để bảo vệ cuộc lui binh.

10.00 giờ đêm, TĐ8ND, BCH/LĐIND và các đơn vị yểm trợ được lệnh xuất phát về hướng Long Giao theo LT lộ số 2. Thi hành lệnh lui binh, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 43BB đang bảo vệ một khẩu đội pháo binh 105ly tại núi Thị để tác xạ nghi binh trong khi toàn bộ các đơn vị VNCH rút lui, được vào hệ thống chỉ huy của LĐIND. Đến 3.00 giờ sáng (21/4/1975) TĐ2/43 được lệnh phá hủy 2 khẩu pháo và rút lui khỏi Núi Thị cùng một vài đơn vị Địa Phương Quân và Nghĩa Quân còn sót lại tháp tùng.

4.00 giờ sáng ngày 21/4/1975, tại ấp Quý Cả, gần ranh giới Long Khánh-Phước Tuy, TĐ8ND và ĐĐ Trinh Sát Dù đã bị 2 Tiểu đoàn CSBV phục kích. Pháo Đội C và Trung Đội Trinh Sát hộ tống hầu hết đều bị thương vong trước biển người tấn công của địch. (Pháo đội Trưởng và Trung đội trưởng Trinh Sát bị mất tích, 12 binh sĩ Dù bị tử thương và 5 bị thương). Cán quân đi đầu của TĐ9ND cũng đụng độ nặng với CS tại thung lũng Gia Rai dưới chân núi Cam Tiêm. Ngoài những thiệt hại trên, cuộc lui binh trên liên tỉnh lộ 2 coi như hoàn toàn kết quả tốt đẹp.

7.00 giờ sáng, khi di chuyển đến Căn Cứ Long Giao, TĐ2/43 được lệnh trở về hệ thống chỉ huy của Trung đoàn 43 và chuyển hướng, bỏ LTL-2 băng rừng xuyên qua quận Long Thành-Biên Hòa để tránh lọt ổ phục kích của giặc cộng...

06.00 giờ chiều ngày 21/4/1975 LĐIND về đến điểm tập trung xã Đức Thạnh tỉnh Phước Tuy, sang ngày 22/4 xuất phát khỏi SĐ18BB và được chỉ định giữ nhiệm vụ bảo vệ Quốc lộ 15, từ Long Thành ra đến Bà Rịa.

Lữ Đoàn I Nhảy Dù đến tham chiến trấn giữ Xuân Lộc, tăng phái cho Sư Đoàn 18 với nhiệm vụ chặn đứng bước tiến của VC vào Sài Gòn. LĐIND đã oai dũng làm tròn nhiệm vụ, địch quân không tiến thêm được một tấc đất. Đoàn quân viễn chinh của Võ Nguyên Giáp, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Văn Tiến Dũng, tiến như thác đổ, đã bị khựng lại ở ngay cửa ngõ của Sài Gòn. Từng đợt xung phong có chiến xa và pháo binh yểm trợ đều bị đánh bật ra, tiến lên là phải lùi lại, tác đất địch đánh được buổi sáng, buổi chiều các chiến sĩ Dù ngạo nghệ giành lại. Sau nhiều ngày giao tranh, Lữ Đoàn 1 vẫn chiến đấu và giữ vững trận tuyến cho tới cuối chốt.

Một Vụ thảm sát tại Tân Lập:

Sáng ngày 21/4/1975, một vụ thảm sát dã man do bọn cộng sản xâm lăng Bắc Việt (cũng người Việt) đã thực hiện với chính người Việt (thường dân vô tội miền Nam Việt Nam mà chúng xem là ngụy dân) với con số trên 183 nạn nhân mà tất cả là đàn bà, trẻ con và người già cả.

Sau khi biết chắc chắn đơn vị cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Tiểu Đoàn 2/43, Sư Đoàn 18 Bộ Binh, đã triệt thoái khỏi trận địa Xuân Lộc, rời căn cứ hỏa lực Núi Thị, đang di chuyển trong rừng cao su, gần Ấp Núi Đô, hướng về Long Giao để theo LTL-2 đi Bà Rịa, các đơn vị của Sư Đoàn 341 quân cộng sản xâm lăng Bắc Việt, thuộc Quân Đoàn IV của Tướng VC Hoàng Cầm, được lệnh tiến vào chiếm các làng xã từ đèo Mẹ Bông Con, dọc theo QL-1 đến Ngã Ba Cua Heo, cửa ngõ đi vào thị xã Xuân Lộc từ hướng Tây.

Dù biết Xuân Lộc đã bị bỏ ngõ, nhưng cộng quân vẫn e dè, thận trọng trong lúc tiến quân. Đơn vị tiến vào xã Tân Lập, một xã nằm ngay sát phía Nam đường xe lửa, cách căn cứ Núi Thị của Tiểu Đoàn 2/43 lối 3km về hướng Tây-Nam, cách thị xã Xuân Lộc lối 5.5km về hướng Tây, tọa độ 392-082, đã vướng phải mìn claymore do các chiến sĩ Nghĩa Quân gài. Mìn nổ đã làm cho một số cán binh cộng sản chết và bị thương.

Phản ứng lại trước kẻ thù vô hình - vì tất cả các đơn vị của QLVNCH, kể cả Nghĩa Quân đã được lệnh triệt thoái khỏi Xuân Lộc từ lúc 7 giờ tối ngày hôm trước, chỉ còn lại Tiểu Đoàn 2/43 thì cũng đã rời Núi Thị hồi 5 giờ sáng - bọn cộng sản xâm lược nổ súng đồng loạt vào xã. Những tràng đạn tiểu liên AK-47, B40, B41 bắn xối xả vào dân làng. Trớ trêu thay, những người dân này bị kích động, bị xúi giục hay bị dọa nạt bởi những kẻ nằm vùng đang ra đứng trước nhà để “hoan hô bộ đội Giải Phóng.” Nhưng đáp lại là những tràng đạn dã man, giết người.

Chúng ồ ạt tiến chiếm mà không gặp bất cứ một sức kháng cự nào. Tên chỉ huy ra lệnh lừa dân làng tập trung tại một bãi đất trống. Chúng bắt để tay trên đầu, nằm úp mặt xuống mặt đất rồi cho lệnh “bộ đội giải phóng” “giải phóng” tất cả những ai chúng bắt được về bên kia thế giới. Những người còn chưa kịp chết vì đạn thì chúng nó dùng lưỡi lê đâm chém cho đến chết mới thôi. Những tên du kích, những tên nằm vùng đi theo “bộ đội giải phóng” phải năn nỉ tên chỉ huy mãi cuộc bắn giết mới tạm ngưng. Vì trong số đồng bào bị giết hại đó có thân nhân của chúng. Con số tử vong đếm được trên 183 nạn nhân đều là đàn bà, trẻ con và người già cả. Tất cả được lừa xuống hố và chôn tập thể. Hiện nay mồ chôn tập thể đó vẫn còn tồn tại tại xã Tân Lập, quận Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh. (<https://www.youtube.com/watch?v=cadMRbSjL4>: Tường Thuật Của Nhân Chứng Sống: Cán Binh Bộ Đội Trần Đức Thạch. Cựu phân đội trưởng trinh sát. Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 266. Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4.)

Ngày 24/4/1975, để khích lệ toàn thể quân nhân các cấp thuộc SĐ18BB đã anh dũng chiến đấu bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng Long Khánh, Tổng thống Trần Văn Hương cùng lưỡng viện Quốc Hội đã đến Long Bình vinh danh các chiến sĩ hữu công và đặc biệt vinh thăng một cấp đặc cách mặt trận cho Thiếu Tướng Lê Minh Đảo cùng tất cả các Quân Nhân tham chiến tại Long Khánh. (Ngoại trừ Trung tá Nguyễn Văn Đỉnh LĐT, và toàn thể quân nhân các cấp thuộc LĐIND, lý do là khi nguy biến thì người ta nhớ tới lực lượng Nhảy Dù như vị thần hộ mệnh, nhưng khi vui sướng thăng thưởng thì lo tranh giành thụ hưởng, chẳng ai màng nhớ tới người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, dù người đó là một vị TƯỚNG QUÂN).

Sau đó, SĐ18BB được chỉ định phòng thủ mặt phía Đông Thủ Đô Sài Gòn, từ tổng kho Long Bình đến kho đạn thành Tuy Hạ, tiếp cận với các lực lượng của Trường Bộ Binh Thủ Đức, Trường Thiết Giáp. Tất cả đều tiếp tục chiến đấu với giặc cho đến khi Ông Dương văn Minh ra lệnh buông súng tan hàng vào khoảng 11.00 giờ trưa ngày 30/4/1975 mới chấm dứt.



Thị xã Xuân Lộc, năm 1975: Dân chúng hồi hải bỏ chạy khi Việt Cộng đến



Di tản thương binh khỏi vùng lửa đạn



Tài liệu tham khảo:

1. *Tuyển Thép Xuân Lộc của Cựu Đại tá Hứa Yên Lến/Đặc San kỷ niệm 30 năm Hội Ngộ của SĐ18BB*
2. *Những sự thật Chiến Tranh Việt Nam 1954-1975 của Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Đại tá Lê Bá Khiếu và Tiến sĩ Nguyễn Văn, Tác giả xuất bản*
3. *Trận Chiến Xuân Lộc của Hồ Đình*
4. *Theo lời tường thuật của Trung tá Nguyễn Văn Đỉnh, Lữ đoàn trưởng LĐIND và Thiếu tá Ngô Tùng Châu Tiểu đoàn trưởng TĐIND*
5. *Lửa dối - của Bảo Định Nguyễn Hữu Chế nhân ngày kỷ niệm Quốc Hận 35*
6. *Và phỏng vấn các chiến hữu trong SĐND Nhảy Dù.*



Trích và cập nhật từ quyển “20 Năm Chiến Sự” - Binh chủng Nhảy Dù
Tác giả:



Đại úy Võ Trung Tín Tiểu đoàn Truyền Tin SĐND – 714-856-9202
Đại úy Nguyễn Hữu Viên Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù – 714-897-1435
1246 S. Huron Dr. Santa Ana CA 92704
Email: 20namchiensu@gmail.com



Tổng Phát Hành: **Mr. Hải Võ**
1246 S. Huron Dr. Santa Ana CA 92704
Tel: 714-856-9202. Email: 20namchiensu@gmail.com
Giá quyển sách: **\$40.00USD** (Ngoài Hoa Kỳ: **\$50.00USD**)

Nguồn: Internet E-mail by Võ Trung Tín chuyển

Đăng ngày Thứ Sáu, July 29, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTĐ/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH