



## Trận Tân Châu Hồng Ngự

(Từ ngày 2 đến 4 Tháng 3 năm 1964)

**H**ồng Ngự là một quận lỵ cực Bắc của tỉnh Kiến Phong, nằm trên bờ Đông của Sông Cửu Long. Chỉ có một con đường bộ duy nhất QL-30 nối liền với tỉnh lỵ Cao Lãnh khoảng 60km về hướng Tây Bắc, xuyên qua kinh Đồng Tiến và quận Kiến Văn. Đối diện với quận lỵ là cù lao Long Khánh trù phú, dân cư đông đúc với những vườn cây trái xum xuê, rậm rạp. Đặc biệt, mỏm Bắc của Cù Lao là vùng đất bồi do phù sa của Sông Cửu Long tích tụ lâu đời. Trên đầu doi này có một ngôi đình cổ Long Khánh không biết được xây cất từ bao giờ tọa lạc trên một thế đất cao như một ngọn đồi. Từ ngôi đình cổ hoang vắng, người ta có thể quan sát được một vùng sông nước mênh mông bát ngát với những bờ sông cát trắng, nước trong xanh, phong cảnh hùng vĩ hữu tình tuyệt đẹp.



**Hình chụp vào buổi tối bên bờ sông tại quận Hồng Ngự**

Ranh giới của quận Hồng Ngự về phía Bắc và Đông Bắc là vùng biên giới Miên-Việt, chạy dài tới tận tiền đồn biên phòng Cái Cái giáp ranh tỉnh Kiến Tường (Mộc Hóa). Phía Tây là sông Cửu Long giáp quận Chợ Mới thuộc tỉnh An Giang (Long Xuyên). Về phía Tây Bắc, nằm trên bờ Tây của sông Cửu Long chỉ cách Hồng Ngự chừng 5, 6 cây số là quận Tân Châu cũng thuộc tỉnh An Giang. Tại Tân Châu có một đơn vị Hải Quân là Giang Đoàn 58 Tuần Thám trấn đóng, Phía Nam giáp kinh Đồng Tiến với khu vực Phước Xuyên trong vùng Đồng Tháp Mười nổi tiếng chạy dài tới quận Mỹ An.

Hồng Ngự chiếm địa thế quan trọng nằm ngay yết hầu thủy lộ sông Cửu Long và chặn đường xâm nhập của Cộng quân từ Cam Bốt tràn xuống. Vì vậy Quân Lực VNCH đã thiết lập Trại LLDB A432 tại Thường Thới nằm tại phía Bắc của cù lao Long Khánh để quan sát dọc ven sông và vùng biên giới nhằm phát hiện và ngăn chặn mọi di chuyển của địch quân. (Trại LLDB A432 tại Thường Thới do Thiếu tá Phạm Công Danh làm Chỉ Huy Trưởng; Trại có ba Đại Đội Biệt Kích giữ nhiệm vụ biên phòng, một trong 3 Đại Đội Trưởng là Nguyễn Duy Thanh sau này là Thiếu tá Tiểu Đoàn Trưởng Địa Phương Quân 543 nổi tiếng của Biệt Khu 44).



Ngày 2/3/1964 để đánh lạc hướng tình báo địch, các đơn vị Nhảy Dù xuống tàu tại Mỹ Tho được Giang Pháo Hạm 329 và lực lượng Hải Quân xung kích chuyển vận 2 ngày một đêm tới đổ quân tại Trại lực lượng Đặc Biệt Thường Thối ở phía Bắc của thị trấn Tân Châu. Tại đây, LLDB cung cấp một Tổ Thám Sát hướng dẫn lộ trình.

Đổ quân xong khoảng 8.00 giờ đêm ngày 3/3/1964, trời tối đen, phải di chuyển ngay đến mục tiêu. Tiểu Đoàn 1ND được lệnh đi đầu, BCH Lữ Đoàn đi với TĐ1ND. Tiểu Đoàn 8ND đi bọc hậu. Tất cả đơn vị đều được lấy hướng đi tiêu chuẩn theo địa bàn, giới hạn tối đa ánh sáng, tiếng động và ước lượng đến 5.00 giờ sáng sẽ tới mục tiêu rồi dàn đội hình tác chiến tấn công, thanh toán mục tiêu trước khi mặt trời mọc.

Đến 5.00 giờ sáng ngày 4/3/1964 mà đơn vị dẫn đầu chưa tới mục tiêu chỉ định. Đại tá Tư Lệnh Lữ Đoàn cho lệnh các đơn vị dừng quân và bố trí cho các anh em binh sĩ nghỉ ngơi chờ sáng.

Đến khi trời sáng dần, để khỏi bị lộ, Đại tá LĐT cho lệnh hủy bỏ cuộc tấn công và các đơn vị dàn đội hình chuẩn bị lui binh, TĐ1ND vẫn giữ nhiệm vụ đi đầu và xoay về hướng Đông Nam trở về biên giới Việt Nam.

Khi các chiến sĩ Dù vừa chuẩn bị đội hình di chuyển xong. Bỗng nhiên từ hướng Đông Bắc, ở rừng cây xanh cách vị trí dừng quân chưa tới 100m (Giồng Ô Quạ), địch quân vừa phát hiện được sự hiện diện của quân ta và khai hỏa dữ dội. Một quả đạn 57ly trúng vào BCH Hành Quân và BCH/Tiểu Đoàn 1, Đại tá Chiến Đoàn Trưởng bị thương ở cánh tay phải, Đại úy Nguyễn Minh Tiến, Sĩ Quan Hành Quân bị thương nặng gãy xương chân và mù một mắt, Cố Vấn Trưởng của Tiểu Đoàn 1ND là Đại úy Mc Cathy và Binh I Trần Văn Đức thuộc đơn vị Công Binh Nhảy Dù bị tử thương ngay tức khắc.

Trước tình thế nguy hiểm, không một chút nao núng, Đại tá Lữ Đoàn Trưởng điều động chiến đoàn phản công quyết liệt, Tất cả chiến binh Nhảy Dù dàn đội hình nhắm hướng vị trí địch quân xung phong. Tiếng hô xung phong, tiếng đạn reo xé gió, đoàn quân mũ đỏ tiến như nước vỡ bờ, áp đảo tinh thần quân địch. Trong khoảnh khắc lực lượng Nhảy Dù đã tràn ngập phòng tuyến của đối phương. Cộng quân bỏ chạy tán loạn.

Khởi đầu, Đại Đội 13/TĐ1ND (sau này đổi lại là ĐĐ15) chiếm được đầu giao thông hào phía Đông của địch quân, Khẩu đại liên 30 bắt đầu khai hỏa khóa mồm các họng súng dưới chiến hào, địch quân hoảng loạn bỏ chạy. Các đơn vị Nhảy Dù khác nương theo đó tấn chiếm chiến hào của địch.

Sau đó, Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù cùng Chi Đoàn Thiết Vận Xa M113 bọc hậu sang phía tay phải để chặn đường lui binh của địch. Sau hai giờ giao tranh, Chiến Đoàn Nhảy Dù kiểm soát chiến trường, địch quân rút chạy về phía bên kia biên giới và bỏ lại trên 60 xác, một số vũ khí đủ loại kể cả một đại bác 57ly và khoảng 20 thủy lôi. Nhảy Dù có 9 quân nhân hy sinh kể cả viên cố vấn Mỹ, 15 bị thương trong đó có Đại tá Tư Lệnh Lữ Đoàn và Đại úy Nguyễn Minh Tiến. Sau đó chiến đoàn đặc nhiệm thu dọn chiến trường và rút nhanh về bên này biên giới. Các thương binh được đưa về Tổng Y Viện Cộng Hòa, trong số đó có Đại tá Cao Văn Viên, Chiến Đoàn Trưởng. Riêng TĐ8ND được duy trì ở lại để tiếp tục hành quân truy lùng tàn quân cộng sản trong vùng đến gần một tháng sau mới trở về hậu cứ. Chiều ngày hôm sau Trung tướng Nguyễn Khánh với chức vụ Quốc Trưởng và Trung tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng Trưởng Quốc Phòng kiêm Tổng Tham Mưu Trưởng đến tận giường bệnh trao gấn cấp bậc Thiếu tướng, đặc cách mặt trận cho Đại tá Cao Văn Viên. Và một thời gian ngắn sau đó Tướng Viên bàn giao nhiệm vụ Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn Nhảy Dù cho Trung tá Dư Quốc Đống để nhận nhiệm vụ khác.



**h4 Đại tá CAO VĂN VIÊN Tư Lệnh Lữ đoàn Nhảy Dù và Trung tá J.H. HAYES, Cố Vấn Trưởng trên Quân Vận Đỉnh của Hải đoàn 22 Xung Phong tiến ra vùng hành quân**



**h5 Đại tá CAO VĂN VIÊN bị thương cùng với Trung tá HAYES đang ngồi tại mặt trận sau khi đã tiến chiếm mục tiêu. (Hình ảnh do cựu Trung úy J.G. Campbell cung cấp)**



**h6 Trung sĩ QUÍ và Trung sĩ Nhất TRÂM (Ban 2/TĐ1ND) Đang thu dọn chiến trường (thủy lôi của V.C)**



**Đại úy TOM MC.CARTHY Cố vấn Tiểu đoàn 1 Nhảy Dù đang nằm nghỉ ngơi trên Quân vận đĩnh trên đường ra vùng hành quân (đã anh dũng hy sinh khi tấn chiếm vào mục tiêu)**



**Tài liệu tham khảo:**

- *Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù của La Trịnh Tường trên trang nhà [nhaydu.com](http://nhaydu.com)*
- *Hồi ký Đồi Dòng Ghi Nhớ của Phạm Bá Hoa, nxb Ngày Nay ấn bản lần thứ 4 năm 2007*
  
- *Giang Đoàn 26 Xung Phong Tại Chiến Trường Tân Châu - Hồng Ngự (Phần 2) của Trần Đỗ Cẩm trên trang nhà [vietnam.ictglobal.net](http://vietnam.ictglobal.net)*
  
- *Lời tường thuật của Thiếu tá Nguyễn Duy Thanh Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 543ĐPQ/Đặc Khu 44*
- *Thomas Weller McCarthy trên trang nhà [arlingtoncemetery.net/thomaswe.htm](http://arlingtoncemetery.net/thomaswe.htm)*
- *Phỏng vấn các chiến hữu trong SĐND*



*Trích và cập nhật từ quyển “20 Năm Chiến Sự” - Binh chủng Nhảy Dù*  
*Tác giả:*



**Đại úy Võ Trung Tín Tiểu đoàn Truyền Tin SĐND – 714-856-9202**  
**Đại úy Nguyễn Hữu Viên Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù – 714-897-1435**  
**1246 S. Huron Dr. Santa Ana CA 92704**  
*Email: 20namchiensu@gmail.com*



Tổng Phát Hành: **Mr. Hải Võ**  
1246 S. Huron Dr. Santa Ana CA 92704  
Tel: 714-856-9202. Email: [20namchiensu@gmail.com](mailto:20namchiensu@gmail.com)  
Giá quyển sách: **\$40.00USD** (Ngoài Hoa Kỳ: **\$50.00USD**)

---

*Nguồn: Internet E-mail by Võ Trung Tín chuyển*

*Đăng ngày Thứ Sáu, July 29, 2016*  
*Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTĐ/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*