



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 21-10-2018

**Chúa nhật 29 Thường niên
Chúa nhật Truyền giáo**

Anh em là chứng nhân

LỜI CHÚA: Lc 24,44-53

Khi hai môn đệ từ Emmau trở về còn đang nói với nhóm Mười Một, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông. Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỉ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã làm một điều quan trọng, đó là đào

(xem tiếp trang 2)

7 vị chân phước được tuyên phong hiển thánh

VATICAN – Sáng 14 tháng 10 năm 2018, Chúa nhật XXVIII Thường niên, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức giáo hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh lễ và chủ sự nghi thức tuyên phong hiển thánh cho các Chân phước: **Phaolô VI** [Giovanni Battista Montini] (1897-1978), giáo hoàng; **Oscar Arnulfo Romero Galdámes** (1917-1980), Tổng giám mục San Salvador, tử đạo; **Francesco Spinelli** (1853-1913), linh mục, Đấng sáng lập Tu hội Nữ tu tôn thờ Thánh Thể; **Vincenzo Romano** (1751-1831), linh mục; **Maria Katharina Kasper** (1820-1898), trinh nữ, Đấng sáng lập Tu hội Nữ tỳ nghèo khó của Chúa Giêsu Kitô; **Nazaria Ignazia Thánh Têrêsa Hải đồng Giêsu** (1889-1943), trinh nữ, Đấng sáng lập Dòng *Misioneras Cruzadas de la Iglesia* (Thừa sai Thánh giá của Giáo hội); và **Nunzio Sulprizio** (1817-1836), giáo dân.

Giảng về bài Tin Mừng theo Thánh Máccô, Đức giáo hoàng Phanxicô đã



quả quyết rằng chúng ta cần phải quyết tâm thuộc trọn về Chúa. “Chúa Giêsu rất quyết liệt,” Đức giáo hoàng nói, “Chúa cho tất cả nhưng cũng muốn tất cả: Chúa trao ban một tình yêu nguyên vẹn và muốn một quả tim trọn vẹn”. Hưởng đến các vị thánh vừa được tuyên phong, Đức giáo hoàng nói rằng dù các ngài “ở trong những bối cảnh khác nhau, nhưng đã sống Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay một cách tuyệt đối, không toan tính, với một tình yêu mãnh liệt”. Đức giáo hoàng đã kết thúc bài giảng với lời khẩn nguyện “Xin Chúa giúp chúng con noi gương các ngài”.

(xem tiếp trang 4)

Thượng Hội đồng Giám mục: Các Nghị phụ bàn về phụ nữ, di dân, “những người vô danh”...



VATICAN – Thượng Hội đồng Giám mục Khoá thường lệ thứ XV vẫn tiếp tục các phiên họp chung với nhiều đề tài: vai trò của phụ nữ, đàn áp và di dân, đến với “những người vô danh” để hướng dẫn họ...

Tại cuộc họp báo ngày 12/10, các Đức Giám mục Robert Barron (Hoa Kỳ) và

Everardus Johannes de Jong (Hà Lan) đã nói với báo giới rằng Thượng Hội đồng là một kinh nghiệm vui mừng, các Nghị phụ vẫn đang thảo luận rất cởi mở. Đức cha de Jong chia sẻ rằng ngài cảm nhận bầu khí của Thượng Hội đồng thật dân chủ. Đức cha Barron thì nói rằng nếu có ai còn nghi ngờ không biết ai là nhân vật chính của Thượng Hội đồng Giám mục, thì ngài bảo đảm với họ rằng chắc chắn đó là người trẻ. Ngài nói rằng thật tuyệt vời khi thấy Giáo hội lắng nghe như thế nào, và Giáo hội đã thể hiện được hoàn toàn tính Công giáo của mình.

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

tạo những chứng nhân. Hội Thánh tương lai phải được xây nền vững chắc trên những con người có kinh nghiệm cá nhân về cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chính vì thế Ngài đã hiện ra cho Simon, cho hai môn đệ về Emmau, cho các tông đồ. Ngài cho họ xem chân tay và Ngài đã ăn bánh để họ đừng nghi Ngài là ma. Hơn nữa Ngài còn soi sáng cho họ để họ hiểu những lời Kinh Thánh nói về Ngài. Các môn đệ đã là chứng nhân, đã tử đạo để làm chứng cho điều mình xác tín.

Mỗi năm Hội Thánh dành một ngày Chúa Nhật để nhắc chúng ta nhớ đến bốn phận của mình, bốn phận truyền giáo cho thế giới. *“Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”* Chúng ta phải tiếp tục sứ mạng của các tông đồ, vinh dự đứng vào hàng ngũ các chứng nhân. Để truyền giáo, chúng ta phải quen thân với Chúa Giêsu, có kinh nghiệm gặp gỡ Ngài thật sâu lắng, sống cái chết của Ngài mỗi ngày và nếm được niềm vui phục sinh Ngài ban tặng. Để truyền giáo cần có nhiều tình yêu: tình yêu đối với Chúa Giêsu và đối với con người. Chính vì mến yêu Ngài mà ta muốn Ngài được mọi người nhận biết. Chính vì mến yêu mọi người mà ta muốn chia sẻ hạnh phúc mình đang hưởng.

Thế giới hôm nay đầy lạc thú và hưởng thụ, nhưng vẫn là một thế giới buồn. Buồn vì nạn phá thai, ly dị, tự tử; buồn vì hận thù, thất vọng và lo âu. Nhiều bạn trẻ tìm quên trong vui chơi, nghiện ngập, vì không thấy cuộc sống có ý nghĩa. Như thế truyền giáo là loan báo *tin vui* cho một thế giới buồn. Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ giới trẻ: *“Hội Thánh ủy thác cho giới trẻ nhiệm vụ hô to lên cho thế giới biết niềm vui vì gặp được Đức Kitô... Hãy đi rao giảng Tin Mừng giải thoát. Hãy là những điều ấy với tâm hồn hân hoan”*.

Chúng ta không thể là những chứng nhân buồn. Chính cuộc sống của ta phải đầy ắp niềm vui, sự lạc quan và sự sống của Chúa Phục Sinh. Chỉ như thế chúng ta mới hy vọng đáp ứng những đòi hỏi gay gắt của thế giới đang bước vào đệ tam thiên niên kỷ.

(xem tiếp trang 3)

Thượng Hội đồng Giám mục: Các Nghị phụ bàn về phụ nữ, di dân...

Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh, Tiến sĩ Paolo Ruffini, đã trình bày tóm tắt các vấn đề được thảo luận tại Thượng Hội đồng: đồng hành với người trẻ – không chỉ trong việc phân định ơn gọi mà còn trong suốt cuộc đời; các Kitô hữu đang bị đàn áp (đặc biệt tại Irak, và có một bài phát biểu của một bạn trẻ đã được Thượng Hội đồng hoan nghênh); vai trò của phụ nữ; nạn giáo sĩ lạm dụng; sự thất bại của Giáo hội trong truyền thông và giáo dục tín hữu; di dân; đối thoại giữa các thế hệ; những phương cách mới khả dĩ để sống đời sống cộng đoàn – dù giới hạn về thời gian nhưng có thể giúp những người trẻ tìm được sự đồng hành; và làm sao để phụng vụ không bị biến thành một chế phẩm của con người.

Phụ nữ

Đặc biệt, sơ Mina Kwon từ Hàn Quốc đã nói rằng vai trò của phụ nữ và nhu cầu được đối xử cách tôn trọng như nam giới. Sơ nói rằng các nữ tu và người giáo dân phải đảm nhiệm vai trò đồng hành với người trẻ hơn nữa. Đôi khi, Sơ chia sẻ, các nữ tu không được chăm sóc mục vụ và không được trao trách nhiệm và quyền quyết định bình đẳng khi thi hành sứ vụ. Hai Đức giám mục Barron và de Jong cũng cho biết là mặc dù phụ nữ không được quyền bỏ phiếu ở Thượng Hội đồng, nhưng các ngài đều nhận thấy họ rất được lắng nghe và những đóng góp của họ sẽ được đưa vào tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục. Sơ Kwon cũng nói rằng những người trẻ tuổi nhạy cảm với sự bất bình đẳng và loại trừ; họ muốn có hợp tác và bình đẳng.

Đàn áp và di dân

Đức giám mục Barron ghi nhận Thượng Hội đồng cho ngài có cơ hội lắng nghe mọi người nói về tình hình ở Irak, nơi mà các Kitô hữu đang bị đàn áp. Ngài nói rằng điều này giúp cho các giám mục ra khỏi “những bận tâm của các nước giàu” và nhận ra rằng người dân đang đói khát đức tin. Đức giám mục de Jong cho biết, khi nghe nói về Irak, ngài buộc phải tự hỏi “Ở giáo phận của mình, tôi đang làm gì cho các Kitô hữu Irak?”, và ngài nói rằng, vì thế Thượng Hội đồng Giám mục cũng phải là nơi mà

các câu hỏi về tình liên đới toàn cầu phải được đặt ra.

Về vấn đề di dân, Đức cha De Jong nói nói rằng ở châu Âu, người ta thường than phiền về những người nhập cư. Ngài nói rằng mặc dù Tây Âu có đón nhận người nhập cư, nhưng điều đó đặt sự kiện này trong hoàn cảnh mà chúng ta nghe như là có những quốc gia đã đón nhận hàng ngàn người so với cả khối Châu Âu. Tiến sĩ Ruffini nhận xét rằng vấn đề di dân không chỉ là vấn đề giữa các châu lục mà còn là vấn đề của các châu lục; ông đặc biệt đề cập đến Châu Phi.

Đến với “những người vô danh” để hướng dẫn họ

Đức giám mục Barron nói rằng có một điểm quan trọng đánh động ngài là những người trẻ thực sự muốn được hướng dẫn về đời sống thiêng liêng. Họ muốn Giáo hội như một người mẹ và người cha. Nhiều người trẻ xuất thân từ những gia đình không có nền tảng ổn định và vì vậy họ cần phải được hướng dẫn, bồi dưỡng và dạy dỗ. Đức cha Barron cũng nói rằng ngài luôn trăn trở với câu hỏi rất hóc búa này: Làm sao đến được với “những người vô danh” – đó là những người mà Giáo hội không có liên lạc, những người không có nền tảng đạo đức. Đức cha nói rằng Giáo hội phải tìm cách đến với họ. Đây là một thách đố, nhưng -ngài nói- chúng ta cũng có phương thế mới, các mạng truyền thông xã hội sẽ giúp chúng ta làm được điều này.

Humanae vitae

Khi được hỏi về việc liệu Thông điệp *Humanae vitae* có được đưa ra thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục hay không, Đức cha Barron trả lời rằng các Nghị phụ đã không thảo luận trực tiếp nhưng chắc chắn là có. Ngài nói việc tuyên thánh cho Đức giáo hoàng Phaolô VI vào thời điểm này là một việc làm mang tính ngôn sứ, bởi vì nếu chúng ta đọc Thông điệp ấy trong bối cảnh ngày nay, thì văn kiện ấy sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn mới và cho thấy điều mà Đức Phaolô VI đã nói trước là có tính ngôn sứ. Đức cha Barron nói rằng trong cuộc họp chung cũng như ở các nhóm nhỏ, các Nghị phụ đã nói rất nhiều về đời sống hôn nhân và gia đình nhưng đây là lúc để ca ngợi tính chất ngôn sứ của *Humanae vitae*. ■

(Vatican News, 12/10/2018)

Thượng Hội đồng Giám mục: Người trẻ phải “làm cho Giáo hội thức tỉnh”

VATICAN – Như thường lệ, Phòng Báo chí Toà Thánh tổ chức họp báo vào lúc 13g30 hằng ngày để thông tin về Thượng Hội đồng Giám mục.



Buổi họp báo ngày 13/10 có sự hiện diện của: Đức hồng y Wilfrid Fox Napier, O.F.M., Tổng giám mục Durban, Nam Phi; Đức hồng y Juan José Omella Omella, Tổng giám mục Barcelona, Spain; và cô Corina Fiore Mortola Rodríguez, dự thính viên, giảng viên bộ môn Nhạc kịch, Guadalajara, Mexico.

Cô Corina Fiore Mortola Rodríguez nói rằng cô và những người trẻ tại Thượng Hội đồng muốn bày tỏ tâm tình biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho họ cơ hội tham dự Thượng Hội đồng và được lên tiếng. Cô nói sự hiện diện của những người trẻ thật hữu ích và mọi người đang cùng nhau làm việc. Cô cho biết trong giờ nghỉ giải lao cô đã gặp Đức Thánh Cha và ngài bảo cô rằng người trẻ phải “làm cho Giáo hội thức tỉnh”. Cô nói rằng Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ nói lên suy nghĩ của mình.

Các Nghị phụ xin lỗi người trẻ

Cô Rodríguez nói rằng người trẻ muốn một Giáo hội không đầu hàng khi đối mặt với nghịch cảnh – khi đương đầu với tình trạng di dân, bạo lực và các thứ lạm dụng. Những người trẻ muốn Giáo hội trở thành nơi chuyên làm việc bác ái. Cô cho biết mình rất cảm động nhưng cô muốn nói với các nhà báo rằng những người trẻ đã xúc động như thế nào khi các Nghị phụ khiêm tốn xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong Giáo hội mà lẽ ra không bao giờ được xảy ra.

Cô nói rằng người trẻ không muốn bị chỉ đạo, nhưng muốn được đồng hành. Người trẻ rời bỏ Giáo hội bởi vì không có sự gặp gỡ, họ không gặp những người yêu thích điều họ đang làm. Nếu

bạn yêu thích điều bạn làm, tình yêu ấy sẽ lan truyền sang người khác do cách bạn sống, cô nói. Với lòng nhiệt huyết lớn lao, cô nói rằng những người trẻ như cô muốn chia sẻ đức tin hằng say của họ như một cơn bão – cơn bão mang đến điều tốt đẹp.

Đức hồng y Juan José Omella nói thêm rằng Giáo hội rao giảng rất nhiều và bảo rằng tôn giáo là tích cực và chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa.

Ngài nói mặc dù thế, những người trẻ lại cho rằng chúng ta không thực hành những gì chúng ta rao giảng. Đức hồng y nêu lên tấm gương của người nghiêm túc và nhất quán, làm những gì mình nói. Đức Hồng y nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã loại bỏ điều thái quá và Giáo hội cũng phải làm như thế.

Các vấn đề châu Phi bị bỏ sót

Đức hồng y Wilfrid Fox Napier, OFM nói rằng tài liệu của Thượng Hội đồng đã thiếu sót một số yếu tố của Châu Phi. Ngài hy vọng Tài liệu cuối cùng sẽ đề cập đến những yếu tố này. Ngài cho biết ở phương Tây có nhiều người trẻ rời bỏ Giáo hội nhưng ở Châu Phi, người trẻ lại tìm kiếm bên trong Giáo hội.

Đức hồng y Napier nhấn mạnh đến nạn thất nghiệp, nghèo đói và di cư. Ngài nói những vấn đề này đã được bàn đến nhưng chủ yếu là trong bối cảnh của Châu Âu hơn là ở Châu Phi. Ngài cho biết ở Châu Phi có sự khai thác không kiểm soát được, ví dụ như khai thác khoáng sản, dẫn đến môi trường bị suy thoái. Ngài nói vì thế người dân Phi châu không còn phương tiện sinh sống và chỉ còn mỗi cách là phải rời khỏi châu lục.

Đức hồng y Napier cũng nói đến tình trạng nhiều gia đình bắt con cái bỏ học để lao động kiếm sống. Điều này có nghĩa là trẻ em không được giáo dục, và do đó lại đi vào cái vòng nghèo đói. Đức hồng y đã đề cập đến tình trạng hối lộ và tham nhũng của các chính phủ, tác động lớn đến hạnh phúc của giới trẻ Phi châu.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha,
Cha muốn cho mọi người được cứu độ
và nhận biết chân lý,
chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giêsu, Con Cha.

Xin Cha nhìn đến hàng tỉ người chưa nhận biết Đức Giêsu, họ cũng là những người đã được cứu chuộc.

Xin Cha thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an của mình cho tha nhân, và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới.

Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất để loan báo Tin Mừng. Chúng con chỉ xin đến với những người bạn gần bên, giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin vào Ngài, qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con.

Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo.

Xin Cha cho những cố gắng của chúng con sinh nhiều hoa trái. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha luôn tôn trọng

Đức hồng y Juan José Omella nói rằng Đức Thánh Cha luôn tham dự các phiên họp chung của Thượng Hội đồng. Ngài nói Đức Thánh Cha lắng nghe, ghi chép và cho chúng ta thấy rõ ràng việc các Nghị phụ đang làm là quan trọng và có ý nghĩa. Ngài nói Đức Thánh Cha Phanxicô luôn tôn trọng, biết cách lắng nghe và biết khi nào cần lên tiếng. Đức hồng y nói rằng khi phát biểu, Đức Thánh Cha tóm tắt điều người khác vừa nói rồi đưa ra ý kiến của mình. Ngài nói rằng khi có ai phát biểu, Đức Thánh Cha nhìn người ấy, chú ý đến họ, dù người ấy là ai – một bạn trẻ, viên chức của Giáo triều, giám mục, dự thính viên

(xem tiếp trang 4)

Thượng Hội đồng Giám mục: Giáo hội và người trẻ phải kiên nhẫn cùng nhau bước đi



VATICAN – Ba đề tài chiếm hầu hết thời gian của cuộc họp báo ngày 11/10 liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ là thế giới kỹ thuật số; nỗi sợ hãi với cô đơn; và Triều Tiên.

Tiến sĩ Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Vatican cho biết, các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng vẫn diễn tiến trong bầu khí thoải mái và tươi vui giữa các giám mục và những người trẻ. Ông nói rằng Thượng Hội đồng đã nhấn mạnh đến một thực tế là bác ái không phải chỉ rao giảng mà còn phải thể hiện trong hành động. Ông nói, có một bạn trẻ đã nói với các Nghị phụ rằng hàng ngàn người trẻ đang hướng về các Nghị phụ và mong đợi điều gì đó cụ thể từ Thượng Hội đồng, họ tin rằng các Nghị phụ sẽ đáp ứng niềm hy vọng của họ. Tiến sĩ Ruffini cũng nói rằng một bài phát biểu về thế tục hoá đã gợi ý với các giám mục đừng chỉ nhìn hiện tượng này như một phong trào tiêu cực mà như một cách thế giúp giải thoát tôn giáo khỏi sự ràng buộc với đặc tính địa phương. Nó thách đố Giáo hội có một đức tin trưởng thành hơn.

Thế giới kỹ thuật số

Tiến sĩ Ruffini nói rằng mặc dù thế giới kỹ thuật số là một phát triển lớn lao và giúp cho việc trao đổi thông tin thuận lợi hơn, nhưng nó cũng có những ranh giới. Mối nguy của sự thao túng và nền văn hóa bạo lực là rất thực tế trong cả hình ảnh và bài viết. Giáo hội phải giúp đưa tính nhân văn trở lại với thế giới kỹ thuật số.

Đức Tổng giám mục Bruno Forte của giáo phận Chieti-Vasto, Italia, nói rằng Thượng Hội đồng nhìn nhận có rất nhiều người trẻ cô đơn, không xây dựng các mối tương quan có thực, nhưng lại đi tìm những tương quan trên mạng internet. Thượng Hội đồng đã suy

nghĩ làm sao để Giáo hội đến được với những người trẻ ấy; họ đang ngồi một mình trong bóng tối trước chiếc máy tính đe dọa sẽ nuốt chửng họ.

Nỗi sợ hãi và cô đơn

Đức Tổng giám mục Forte gợi lên hai đặc điểm của người trẻ mà ngài nhận thấy các cuộc thảo luận đều nói đến. Trước hết, có những bạn trẻ ôm ấp rất nhiều hy vọng và ước muốn cho tương lai, đặc biệt là những người đang trốn chạy vì tình hình chính trị và kinh tế. Thứ hai là những người trẻ ở phương Tây, họ sợ hãi và cô đơn hơn. Ngài nói rằng điều này phát sinh từ thế giới kỹ thuật số nhưng cũng bởi vì họ cắt đứt với quá khứ và các thế hệ trước. Một khi mối liên kết giữa các thế hệ bị cắt đứt, ký ức sẽ không còn và vì thế người trẻ mất luôn gốc rễ.

Một dự thính viên ở Ấn Độ, anh Percival Holt, nhận định rằng ngay cả tại Thượng Hội đồng Giám mục, một số giám mục cũng phải cố gắng để hiểu được người trẻ vì khoảng cách giữa các thế hệ. Anh nói các ngài đang cố gắng làm thế và điều quan trọng là phải tiếp tục đối thoại. Giáo hội và người trẻ phải kiên nhẫn cùng nhau bước đi, anh nói thêm.

Đức Giám mục Lazzaro You Heung-sik ở Hàn Quốc nói ngài cũng đã gặp một số bạn trẻ có nỗi sợ hãi. Họ sợ sẽ phải hy sinh và cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nếu hai miền Bắc và Nam Triều Tiên thống nhất. Ngài tin đó không phải là đa số vì có nhiều người cho rằng thống nhất sẽ đem lại lợi ích cho tất cả.

Triều Tiên

Về tình hình ở Triều Tiên, Đức Giám mục Heung-sik nói rằng cho đến năm ngoái nhiều người vẫn tin rằng sẽ xảy ra chiến tranh giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Điều đó nay đã thay đổi. Ngài cho rằng đó là nhờ Thế vận hội Olympic, và nói sự kiện này đã giúp thiết lập mối quan hệ giữa hai miền. Đức cha Heung-sik cho biết ngài tin Bắc Triều Tiên đã sẵn sàng mở cửa. Ngài nói rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nói với người đồng nhiệm Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un, rằng cách tốt nhất để đất nước hội nhập với cộng đồng quốc tế là mời

Thượng Hội đồng Giám mục: Người trẻ phải “làm cho Giáo hội thức tỉnh”

hay thành viên của các Giáo hội tham dự Thượng Hội đồng với tư cách quan sát viên.

Đức hồng y Omella nói rằng lúc khai mạc Thượng Hội đồng Đức Thánh Cha đã đề nghị mọi người phát biểu tự do. Hội đồng đã nghe những điều mà có người không thích, ngài nhìn nhận, nhưng điều quan trọng là mọi người đều tự do phát biểu tâm tư của mình. “Tôi tin rằng có một bầu khí tự do và điều đó thật đẹp”, Đức hồng y Omella nói.

Đức hồng y Napier nói ngài tin rằng việc chỉ trích Đức giáo hoàng Phanxicô thường là thiên kiến và có nhiều điều Đức giáo hoàng đã làm mà người ta lại không nói đến. Ngài dẫn chứng chẳng hạn, hiện nay trong Hội đồng Kinh tế đã có ngân sách và quy trách nhiệm mà trước đây không có. ■

(Vatican News, 13/10/2018)

7 vị chân phước được tuyên phong hiển thánh

Để bày tỏ sự hiệp thông hữu hình với 7 vị Thánh, bên cạnh những thánh tích được đặt ở cung thánh, Đức giáo hoàng Phanxicô đã mang dây lưng quần quanh áo alba còn nguyên vết máu của Đức Tổng giám mục Oscar Arnulfo Romero Galdámes khi ngài tử đạo, dâng lễ với chén thánh và dùng gậy mục tử của Đức giáo hoàng Phaolô VI khi ngài đang tại vị. ■

(Nguồn: Bollettino 14.10.2018 và Vatican News)

Đức giáo hoàng Phanxicô đến thăm. Nếu Đức giáo hoàng nhận lời đến thăm, thì đây sẽ là một bước tiến lớn cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đức cha Heung-sik cũng lưu ý rằng còn rất nhiều công việc phải làm và thay đổi là điều cần thiết – có ý nói đến việc Bắc Triều Tiên cần bảo đảm quyền tự do tôn giáo. Cuối cùng ngài khẳng định, nhờ lắng nghe và đón nhận những góp ý, đặc biệt là của những người trẻ, Giáo hội có thể giúp cho mọi việc tiến triển và kiến tạo một bầu khí hợp tác. ■

(Vatican News, 11/10/2018)