



SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT

*

Ngày 6-5-2018

Chúa nhật 6 Phục sinh

Ở lại trong tình thương

LỜI CHÚA: Ga 15, 9-17

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”.

(xem tiếp trang 2)

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
THƯ CÔNG BỐ NĂM THÁNH
TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM



Anh chị em thân mến,

Ngày 19 tháng 6 năm 1988, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tuyên phong 117 vị Tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh. Trong năm 2018, Hội Thánh Công giáo Việt Nam hân hoan cử hành kỷ niệm 30 năm sự kiện trọng đại này. Để mừng kính Các Thánh Tử Đạo và vì lợi ích thiêng liêng của Dân Chúa, Hội đồng Giám mục đã xin Toà Ân Giải Tối Cao cho phép mở Năm Thánh và đã được chấp thuận. Với thư này chúng tôi chính thức công bố Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bắt đầu từ ngày 19 tháng

6 năm 2018 (kỷ niệm ngày phong thánh) đến ngày 24 tháng 11 năm 2018 (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam).

Để Năm Thánh đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và giáo xứ cũng như cho toàn thể Hội Thánh Việt Nam, chúng tôi muốn thông báo và đề nghị với anh chị em một số điều như sau:

1. Lễ khai mạc (19-6-2018) và bế mạc Năm Thánh (24-11-2018): Mỗi Giáo tỉnh sẽ quyết định cử hành ở cấp Giáo tỉnh hoặc tại mỗi giáo phận.

Trong mỗi **Giáo tỉnh**, Hội đồng Giám mục ấn định một Trung tâm hành hương trong Năm Thánh: Vương cung thánh đường Sở Kiện (Giáo tỉnh Hà Nội); Trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang (Giáo tỉnh Huế); Trung tâm hành hương Ba Giồng thuộc giáo phận Mỹ Tho (Giáo tỉnh Sài Gòn).

Ngoài ra trong mỗi **Giáo phận**, Đấng Bản quyền sẽ chỉ định một nhà thờ hoặc một trung tâm làm địa điểm hành hương trong Năm Thánh.

(xem tiếp trang 2)

Hội đồng Hồng y tư vấn kết thúc Khoá họp thứ 24

WHĐ (26.04.2018) – Hội đồng Hồng y tư vấn đã kết thúc Khoá họp thứ 24 (từ thứ Hai 23 đến thứ Tư 25-04-2018), trong đó các vị Hồng y tiếp tục thảo luận về việc cải tổ Giáo triều Rôma.

Tất cả các thành viên đều có mặt, ngoại trừ Đức hồng y George Pell. Đức hồng y Reinhard Marx vắng mặt hôm thứ Hai, và như mọi khi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã không tham dự phiên họp sáng thứ Tư để chủ tọa buổi tiếp kiến chung hằng tuần.

Phần lớn thời gian của Khoá họp được dành cho việc đọc lại dự thảo Tông hiến mới – đã sắp hoàn tất – về Giáo triều Rôma. Khi soạn thảo xong, bản



dự thảo sẽ được Hội đồng thông qua để trình cho Đức Thánh Cha xem xét lần cuối và phê chuẩn.

Tông hiến mới sẽ bao gồm nhiều chủ đề như:

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

“Tôi là một linh mục công giáo Ba Lan, tôi đã già, tôi muốn chết thay cho ông này, vì ông có vợ con”. Quyết định của Cha Kôn bê (Maximilianus Maria Kolbe) đã cứu được ông Francis. Không phải chỉ mình ông và gia đình ông, cha còn cứu được 9 người khác, khỏi nỗi tuyệt vọng, những người sẽ cùng bị bỏ đói đến chết với cha. Từ hầm giam, không còn nghe thấy tiếng khóc than nguyên rủa. Chỉ có tiếng hát và lời kinh... Cái chết của cha làm mọi người kinh ngạc, vì nó là bằng chứng của một tình yêu. Không có tình yêu nào lớn bằng tình yêu hiến mạng cho người bạn của mình. Ông Francis chẳng phải là bạn của cha Kôn bê, nhưng ông thành bạn của cha vì được cha hiến mạng.

Hãy ở lại trong Thấy, ở lại trong tình yêu của Thấy. Đây không phải là một lời mời đầy tình lãng mạn của một người đang yêu. Đây cũng không phải là một mệnh lệnh cao siêu dành cho những nhà thần bí. Đức Giêsu dạy ta biết cách ở lại trong Ngài. Ai muốn ở lại trong tình yêu của Thấy thì phải giữ các điều răn (x. câu 10), mà điều răn quan trọng nhất là yêu thương nhau như Thấy đã yêu thương anh em. Như thế chúng ta có một kết luận kỳ diệu: muốn ở lại trong Thấy thì cũng phải ở lại trong nhau. Cành nào muốn hiệp thông với cây thì cũng phải hiệp thông với các cành khác. Có một dòng nhựa từ cây nuôi các cành. Chúng ta là những cành cây được nuôi bằng một dòng nhựa. Khi gắn bó thân thiết với Chúa, chúng ta cũng được gắn bó với nhau sâu thẳm. Yêu anh em là thước đo đáng tin cậy để thấy được tình yêu của mình đối với Chúa.

Chỉ có một dòng tình yêu duy nhất luân chuyển: như Cha đã yêu Thấy, Thấy đã yêu anh em; như Thấy đã yêu anh em, anh em hãy yêu nhau. Dòng tình yêu phát xuất từ Cha và đi khắp thế giới. Yêu thương là không làm cho nó ngừng lại thành ao tù. Thế giới hôm nay đói khát tình yêu đích thực. Môn đệ Đức Kitô phải là chứng nhân tình yêu, yêu như Chúa đã yêu, yêu bằng tình yêu lớn nhất.

(xem tiếp trang 3)

THƯ CÔNG BỐ NĂM THÁNH TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Trong Năm Thánh, các tín hữu được hưởng **ơn toàn xá**: (1) khi tham dự Lễ khai mạc và Bế mạc Năm Thánh; (2) khi hành hương đến các địa điểm được chỉ định. Ngoài ra, Hội Thánh khuyến khích chúng ta làm các việc lành trong Năm Thánh:

- Việc bác ái tông đồ: Thăm viếng những người đang sống trong cảnh túng nghèo, quần bách, bệnh tật, tù đày, già cả, cô đơn, khuyết tật... là hành hương về với Đức Kitô (x. Mt 25,34-36).

- Việc sám hối hy sinh: Hạn chế sử dụng và giảm bớt chi tiêu đối với những gì không cần thiết, để giúp đỡ người nghèo hoặc các công trình tôn giáo và xã hội, tham gia những việc có ích cho cộng đồng.

2. Năm Thánh 2018 mời gọi mọi tín hữu chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Việc học hỏi này vừa giúp chúng ta hiểu biết hơn về lịch sử Hội Thánh và Các Thánh Tử Đạo, vừa thúc đẩy chúng ta noi theo gương sống của các ngài. Chúng tôi khuyến khích các giáo xứ, dòng tu cũng như các đoàn thể, tổ chức những buổi thuyết trình và thảo luận về Các Thánh Tử Đạo, để giúp mọi người hiểu biết, yêu mến và noi gương các ngài.

Để đồng hành với anh chị em trong việc học hỏi này, Văn phòng Hội đồng Giám mục sẽ phổ biến tập sách *Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam*, ghi lại vắn tắt gương sống đức tin và cuộc tử đạo của các thánh. Ước mong tập sách nhỏ này sẽ được mọi người nhiệt tình đón nhận.

3. Năm Thánh 2018 nhắc nhở và thúc đẩy tất cả chúng ta sống tinh thần tử đạo trong môi trường hiện nay. Bằng cái chết của mình, Các Thánh Tử Đạo đã làm chứng trước mặt vua chúa, quan quyền và mọi người rằng Nước Trời là “kho tàng chôn giấu trong ruộng” và “ngọc quý vô giá”, nên khi tìm được, các ngài sẵn sàng bán tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống, để “mua thửa ruộng và ngọc quý” đó (x. Mt 13,44-46). Ngày nay, các Kitô hữu cũng được kêu gọi sống tinh thần hy sinh, từ bỏ theo bậc sống của mình để làm chứng cho Chúa và Tin Mừng Nước Trời.

Các gia đình Công giáo hãy từ bỏ những ham muốn bất chính và tính toán ích kỷ, để làm chứng rằng Tin Mừng về hôn nhân Công giáo là nền

đường hạnh phúc. Đức Piô XII đã dạy: “Trong một gia đình mà người chồng biết quên mình đi để nghĩ đến vợ và các con, người mẹ quên mình đi để nghĩ đến chồng và các con, các con quên mình đi để nghĩ đến cha mẹ và anh chị em, gia đình đó là Thiên đàng”, vì gia đình đó là phản ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Các anh chị em sống đời thánh hiến hãy từ bỏ những ham muốn tự nhiên để sống trọn vẹn theo các lời khuyên Phúc Âm, làm chứng cho Nước Trời là giá trị tuyệt đối và kho tàng vô giá; qua đó, chúng ta có thể góp phần “thức tỉnh thế giới” như Đức giáo hoàng Phanxicô kêu gọi.

Các linh mục hãy trung thành với lời thề hứa khi chịu chức, tận tụy thi hành bổn phận đã được trao phó trong khiêm tốn và cậy trông, làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô là Mục Tử nhân lành, “hiến mạng sống cho đoàn chiên” (Ga 10,15), và hăng say rao giảng Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

Kết thúc thư này, chúng tôi mời anh chị em hướng lòng lên Đức Trinh Nữ Maria. Đức Mẹ được tôn vinh là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo vì hơn ai hết, chính Mẹ đã hoàn toàn từ bỏ chính mình để quy phục Thánh ý Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Bằng sự từ bỏ trọn vẹn đó, Mẹ đã cộng tác tích cực với Chúa Thánh Thần để Lời Thiên Chúa không chỉ là ngôn từ nhưng đã trở thành “xác phàm và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14). Bước vào Năm Thánh 2018, chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, vâng phục Thánh ý Chúa Cha, theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để xứng đáng lãnh nhận những ơn lành Chúa muốn ban cho chúng ta trong Năm Thánh này.

Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam dâng lời cầu nguyện và mọi việc lành của chúng ta lên Thiên Chúa, giúp chúng ta sống Năm Thánh cách tốt đẹp nhất. Ước mong anh chị em được hưởng trọn vẹn những ơn ích thiêng liêng mà Năm Thánh đem lại, biết dùng ơn Chúa ban để hăng hái phục vụ Chúa, phục vụ đồng loại, và tích cực góp phần vào việc loan báo Tin Mừng trên quê hương đất nước chúng ta.

Làm tại Toà TGM Huế,
ngày 1 tháng 5 năm 2018

Chủ tịch HĐGMVN

Giuse Nguyễn Chí Linh
Tổng giám mục TGP. Huế

Tổng thư ký HĐGMVN

Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục GP. Mỹ Tho

Ba Lan: Đức hồng y Amato chủ sự lễ tuyên phong Chân phước Hanna Chrzanowska

WHĐ (30.04.2018) – Các y tá và bệnh nhân cũng có một người bạn mới “ở trên trời”: nữ y tá người Ba Lan Hanna Helena Chrzanowska (1902-1973), là một giáo dân sống đời hiến sĩ theo linh đạo Biển Đức và là bạn của Thánh giáo hoàng Karol Wojtyła; đó là lời giới thiệu của Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Tuyên thánh, khi tôn phong Đấng đáng kính Hanna Chrzanowska lên hàng Chân phước, trong Thánh lễ do ngài chủ sự hôm thứ Bảy 28 tháng 4 năm 2018 tại Krakow, Ba Lan.



Đức hồng y Amato đã đề cao vị tân Chân phước như một mẫu gương trong việc sống mối tương quan với các bệnh nhân: “Chúng ta cần học cách cúi xuống với các bệnh nhân của Chân phước Chrzanowska, để biết cúi xuống người nghèo, chăm sóc những ai cần an ủi, nâng đỡ, khích lệ; số người này rất đông, họ là những người bé nhỏ, bị bỏ rơi, bị lưu đày, là những người nghèo, bị gạt ra bên lề”.

Bác ái với mọi người

“Ngày nào chúng ta cũng gặp những người ấy trên đường phố, nhưng có nhiều người trong số họ lại sống âm thầm trong những căn nhà tồi tàn, bệnh tật, nghèo nàn, cô đơn, không nơi nương tựa”.

“Qua việc con cái mình làm, Giáo hội đến gặp những người đang túng thiếu, giúp đỡ và bảo vệ họ với sự hy sinh và lòng quảng đại”. Đức hồng y Amato kêu gọi người Ba Lan “tiếp tục biểu lộ đức ái với mọi người, nhất là các bệnh nhân của chúng ta, để mỗi ngày, họ nhận được dấu chỉ của sự quan tâm, dấu chỉ của sự khích lệ và nghĩa cử nâng đỡ”.

Qua Chân phước Hanna, “Giáo hội biểu dương tính sáng tạo của đức bác ái Kitô giáo luôn mở rộng vòng tay, như người Samaria nhân hậu, để đón nhận, bảo vệ và chăm sóc các bệnh nhân, người đau khổ, người yếu kém”.

Mối phúc thương xót

Đức hồng y Amato nhắc lại rằng vào dịp tang lễ của Chân phước Hanna năm 1973, Đức hồng y Karol Wojtyła đã đọc bài diếu văn tiễn biệt rất cảm động: “Tôi cảm ơn bạn, Hanna, bạn đã sống giữa chúng tôi, và là hiện thân của các mối phúc của Chúa Kitô

cho chúng tôi, cách riêng là “phúc cho người biết xót thương”.

Hanna đã trở thành y tá do “lòng bác ái thúc đẩy, từ khi cải đạo sang Công giáo vào năm 1932”. Cô sống nghề nghiệp này “như một Kitô hữu tông đồ đích thực, mang đến sự hiện diện cứu rỗi của Thánh giá Chúa Kitô cho các bệnh nhân”.

Cô nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình “bằng lời cầu nguyện, rước lễ và châu Thánh Thể, tinh tâm, lần hạt Mân Côi”. Và, theo linh đạo Biển Đức, cô đã “sống với nhiệt tâm và niềm vui của đặc sủng đọc kinh thần vụ và lao động chuyên môn bên các bệnh nhân”.

“Công việc phục vụ của cô là ở bên cạnh các bệnh nhân, nơi họ, cô nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô”, Đức hồng y Amato nói thêm: “Và cô còn đề nghị phải đào tạo về phương diện nghề nghiệp lẫn thiêng liêng cho cả các y tá”.

Cô nhắc nhở mọi người “niềm hy vọng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên trời và niềm tin của cô vào sự quan phòng của Thiên Chúa khơi dậy sự sống và niềm hăng say”, vì thế ngay cả “trong hoàn cảnh đau đớn và sâu khổ, cô vẫn luôn mang đến cho mọi người ánh sáng và niềm vui”.

Chẳng hề sợ hãi

Đối với cô, bệnh nhân là “điều cao quý nhất” mà cô phải đến gặp “như một người anh em, chị em”, và nghề y tá “là một ơn gọi thực sự, một lời mời gọi từ trên cao vì thiện ích của người nghèo”. Cô đã “quảng đại trao tặng người khác thời gian, tài trí, văn hoá của mình, bằng cách cộng tác tích cực với những người có nhiệm vụ xoa dịu và cải thiện các điều kiện của bệnh nhân”.

Thậm chí cô còn “bán cả nữ trang của mình để mua thuốc cho người nghèo” mà không muốn nhận lời cảm ơn hay lòng biết ơn.

Cô rất quan tâm và cảm thông với các gia đình mắc bệnh kinh niên, lo lắng đến đời sống thiêng liêng và bí tích của họ, đồng thời còn mời các linh mục để giúp đỡ họ.

Ngay cả dưới thời cộng sản chiếm đóng, cô “không hề che giấu niềm tin của mình” và cũng “không phàn

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Chúng ta không có dịp để chết như cha Kôn bê, nhưng mỗi ngày ta có nhiều dịp để sống cho người khác. Sống cho tha nhân đòi hỏi những cái chết nho nhỏ. Những cái chết nhỏ chuẩn bị cho cái chết lớn khi cần. Mỗi lần trái tim ta héo khô và chai cứng, hãy trở lại với Đức Giêsu như suối nguồn để được Ngài tưới đẫm yêu thương.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày đón nhận những người khác là điều vượt quá sức con, vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, có những ngày con không thể nào kính trọng kẻ khác được, vì ý kiến, vì màu da, vì cái nhìn của người ấy.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con có những ngày mà yêu mến người khác làm cho tim con đau nhói, vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ đau và những giới hạn của bản thân con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con trong những ngày khó khăn đó, xin hãy nhắc cho con nhớ rằng tất cả chúng con đều là con cái Chúa và đừng để con quên lời Chúa nói: “Điều gì chúng con làm cho người bé nhỏ nhất là làm cho chính Ta.”

(Trích trong PRIER) ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

nàn về những chế nhạo và bất công” phải gánh chịu, và chẳng có mối đe dọa nào ngăn được cô thường xuyên đến với các bí tích.

Nhưng chính vì niềm tin tôn giáo mà cô “bị mất chức giám đốc trường điều dưỡng”. Tuy nhiên cô không sợ “áp lực của đảng phái” và cô “đã can đảm bảo vệ đức tin của mình, thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo cho bệnh nhân”, bất chấp lệnh cấm.

Và trên hết, Đức hồng y Amato kết luận, “cô ấy không xấu hổ để làm bất kỳ việc gì phục vụ cho bệnh nhân: cô ấy xắn tay áo lên làm với lòng khiêm nhường”. ■

(Zenit)

Philippines và Mexico: nhiều linh mục liên tiếp bị sát hại



WHĐ (01.05.2018) – Hội đồng Giám mục Philippines vừa lên tiếng tố cáo và lên án vụ sát hại linh mục Mark Ventura, 37 tuổi, thuộc Tổng giáo phận Tuguegarao.

Cha Mark Ventura bị bắn chết sau khi dâng Thánh lễ tại Nhà Thể dục Thể thao ở Barangay Peña Weste, ngoại ô thành phố Gattaran, thuộc tỉnh Cagayan.

Ngay sau khi được tin, Hội đồng Giám mục Philippines (CBCP) đã cầu nguyện cho vị linh mục vừa qua đời và cho tang quyến cùng giáo dân của ngài thuộc Tổng giáo phận Tuguegarao.

“Chúng tôi lên án hành động tội ác này!”, Đức cha Romulo Valles, Tổng giám mục Davao, Chủ tịch CBCP, nói. “Chúng tôi rất choáng váng, nghe người ta báo rằng cha Ventura đã bị giết một cách dã man mà không sao tin được”, ngài nói.

Khi cha Ventura đang chúc lành cho các em thiếu nhi và trò chuyện với ca đoàn, có một người đàn ông chưa rõ tung tích, đội mũ bảo hiểm, xuất hiện từ phía sau Nhà Thể dục và nã hai phát súng vào cha.

Dẫn theo báo cáo của cảnh sát thành phố Tuguegarao, chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Oscar Albayalde nói kẻ bị tình nghi chạy về hướng xa lộ và thoát lên xe do một tên đồng lõa lái và trốn thoát về hướng Baggao.

Vị linh mục bị thương ở đầu và ngực đã chết ngay tại hiện trường, cảnh sát cho biết.

Đức cha Sergio Utleg, Tổng giám mục Tuguegarao, đã chủ sự cầu nguyện ngay tại nơi xảy ra tội ác.

Đức Tổng giám mục Valles cũng đã yêu cầu nhà chức trách “phải hành động nhanh chóng để truy tìm các thủ phạm và đưa chúng ra trước công lý”.

Quyền của người dân bản địa

Cha Ventura phụ trách giáo điểm truyền giáo San Isidro Labrador, thuộc làng Mabuno, cũng gọi là

Gattaran, nơi ngài mới nhận nhiệm vụ vào đầu tháng này.

Ngài làm linh mục được bảy năm, nổi tiếng với việc lên tiếng chống khai thác mỏ và giúp đỡ người dân bản địa trong tỉnh.

Cha Ventura là linh mục thứ hai bị sát hại trong vòng bốn tháng qua.

Trước đó, vào tháng Mười Hai 2017, cha Marcelito Paez, 72 tuổi, bị hai tay súng không rõ tung tích bắn chết, sau khi ngài vận động cho việc thả một tù nhân chính trị tại Jaen, Nueva Ecija, miền trung Luzon.

Mexico

Đang khi đó, tại Mexico, chỉ trong vòng một tuần lễ đã có 3 linh mục bị sát hại:

– Cha Rubén Alcántara Díaz, 50 tuổi, Đại diện tư pháp của giáo phận Izcalli, đã thiệt mạng vì bị đâm nhiều nhất dao hôm thứ Tư 18-04 tại Cuautitlán, ngay trước khi cha chuẩn bị dâng Thánh lễ lúc 19g00 tại nhà thờ Đức Bà Núi Carmel ở Cumbria.

– Chiều thứ Sáu 20-04, cha Juan Miguel Contreras García, 33 tuổi, mới chịu chức linh mục được hai năm, đã bị giết khi vừa kết thúc Thánh lễ ở giáo xứ Thánh Piô Năm Dấu tại Tlajomulco, thuộc bang Jalisco. Cha García đến đây dâng lễ thay cho một linh mục đang bị đe dọa tử tiêu. Theo các nhân chứng, một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà thờ, lên vào phòng thánh và nổ súng vào cha ở cự ly rất gần.

– Đến ngày 26-04, Tổng giáo phận Mexico ra thông cáo, đau buồn báo tin: “Ngày 25/04 thi thể của cha Moisés Fabila Reyes đã được tìm thấy tại thành phố Cuernavaca, Morelos”. Cha Reyes, 83 tuổi, phục vụ tại Vương cung thánh đường Guadalupe, Mexico City, bị bắt cóc hồi đầu tháng này, khi đang trên đường đến Cuernavaca. Cảnh sát nói rằng các xét nghiệm pháp y cho thấy cha Jose đã chết vì bệnh tim, trước khi tiền chuộc mạng được gia đình của cha lo liệu trả cho những kẻ bắt cóc.

Trong một tuyên bố bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc sau khi cha Juan Miguel Contreras García bị sát hại, Hội đồng Giám mục Mexico kêu gọi những kẻ giết người: “không chỉ buông vũ khí, mà hãy từ bỏ cả hận thù và phần nộ nữa”.

Tuyên bố do Đức hồng y Jose Fran-

Hội đồng Hồng y tư vấn kết thúc Khoá họp thứ 24

– Giáo triều Rôma phục vụ giáo hoàng và các Giáo hội địa phương;

– Tính chất mục vụ của các hoạt động của Giáo triều;

– Thành lập và hoạt động của Phân bộ thứ ba trong Phủ Quốc vụ khanh Toà thánh, “*Phân bộ đặc trách nhân viên ngoại giao của Toà thánh*”;

– Việc loan báo Tin Mừng và tinh thần truyền giáo như một quan điểm đặc trưng cho hoạt động của toàn thể Giáo triều.

Đức Hồng y Sean O'Malley thông tin cho các thành viên của Hội đồng về nhiều nỗ lực trên khắp thế giới nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương. Tại khoá họp toàn thể mới đây, Ủy ban Toà thánh Bảo vệ trẻ vị thành niên đã lắng nghe các chứng từ của các thành viên mới được bổ nhiệm từ Brazil, Ethiopia, Australia và Italia. Ngoài ra, Ủy ban còn đón tiếp Hội đồng Tư vấn cho các nạn nhân, một nhóm đến từ Vương quốc Anh. Đức Tổng giám mục Boston cũng nhấn mạnh đến quyết tâm và khả năng của các thành viên trong Ủy ban, gồm nhiều người thuộc nhiều nền văn hoá trên thế giới. Ngài còn nhắc nhở phải dành ưu tiên cho bốn phận, khởi đi từ kinh nghiệm của mọi người, bằng cách tiếp tục lắng nghe các nạn nhân và đón nhận kinh nghiệm của họ.

Các vị Hồng y cũng lắng nghe Đức ông Lucio Ruiz, Quyền Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông, tường trình về tình trạng cải tổ hệ thống truyền thông của Vatican hiện nay.

Khoá họp tiếp theo của Hội đồng Hồng y tư vấn được ấn định từ ngày 11 đến 13 tháng Sáu 2018. ■

(Theo *Vatican News*)

cisco Robles Ortega - Tổng giám mục Guadalajara, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, ký tên, cũng nói thêm: “Đã đến lúc chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào nền văn hoá và xã hội của chúng ta và tự hỏi tại sao chúng ta đã đánh mất lòng tôn trọng sự sống và điều thánh thiêng... Chúng tôi tha thiết kêu gọi xây dựng một nền văn hoá hoà bình và hoà giải. Những sự kiện đau lòng này thúc đẩy tất cả chúng ta phải thành tâm hoán cải sâu sắc hơn nữa”. ■

(Tổng hợp từ *Vatican News* và *Fides*)