



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 29-1-2017

Chúa nhật 4 Thường niên

Hãy vui mừng

LỜI CHÚA: Mt 5, 1-12a

Thấy đám đông dân chúng, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa là gia nghiệp.

Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

Anh em hãy vui mừng hơn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”

SUY NIỆM

Đời sống mỗi người đều có những chỗ khuyết, chỗ hụt, những mất mát, yếu kém không thể bù đắp, nên ở đời có vẻ chẳng ai được hạnh phúc trọn vẹn. Ngay giữa lúc hạnh phúc nhất, cũng có điều làm bận lòng.

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Ý định của Luther là canh tân, chứ không phải chia rẽ Giáo hội”



WHĐ (20.01.2017) – Thứ Năm, 19-01, Đức thánh Cha Phanxicô tuyên bố: “Ý định của Luther là canh tân, chứ không phải chia rẽ Giáo hội”.

Ngỏ lời với Phái đoàn Đại kết Phần Lan đến Vatican tham dự Tuần cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại

chuyến tông du Thụy Điển vào tháng Mười 2016 và nói: “Việc gặp nhau nơi đây mang lại cho chúng ta lòng can đảm và sức mạnh, trong Chúa Giêsu Kitô, để hướng đến cuộc hành trình đại kết mà chúng ta được mời gọi cùng nhau tiến bước”.

Kết thúc bài diễn văn với lời cảm ơn không soạn trước dành cho vị giám mục trưởng đoàn đã mang theo các cháu nội ngoại của mình tham gia buổi yết kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Chúng ta cần đơn sơ như trẻ nhỏ: chúng chỉ đường cho chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô”.

Tuần cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo hàng năm diễn ra từ 18

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ



WHĐ (24.01.2017) – Ngày 20-01-2017, ông Donald Trump, đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử ngày 8-11-2016, tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi điện văn chúc mừng:

“Kính gửi Ngài Donald Trump Tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ Nhà Trắng Washington, DC

Nhân dịp ngài nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 45 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, tôi gửi đến ngài những lời chúc mừng thân ái và cầu xin Thiên Chúa Toàn năng ban cho ngài

được khôn ngoan và mạnh mẽ để thực thi chức vụ cao trọng. Giữa lúc những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng bủa vây gia đình nhân loại chúng ta, đòi phải có những phản ứng chính trị mang tầm nhìn xa và thống nhất, tôi cầu nguyện cho ngài có những quyết định được hướng dẫn bởi các giá trị tinh thần và đạo đức đã hình thành lịch sử dân tộc Hoa Kỳ và sự dẫn thân của đất nước ngài vào sự thăng tiến phẩm giá con người và nền tự do trên khắp thế giới. Cầu chúc đất nước Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của ngài, vẫn luôn mang tầm vóc được đánh giá trước hết bởi mối quan tâm đến người nghèo, người bị bỏ rơi và thiếu thốn, là những Lazarô đang đứng trước cửa nhà chúng ta. Với những tâm tình này, tôi nài xin Chúa ban cho ngài, cho gia đình ngài và toàn thể nhân dân Hoa Kỳ yêu quý, được ơn bình an, hoà hợp và mọi thịnh đạt vật chất và tinh thần”.

PHANXICÔ, Giáo hoàng

(Nguồn: Zenit)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Trong bài giảng đầu tiên trên một ngọn núi, Đức Giêsu đã chỉ cho ta bí quyết để có hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự là quà tặng của Thiên Chúa, nhưng con người cần sống tích cực để đón nhận. Được Nước Trời, được Đất Hứa, được thấy Thiên Chúa, được Ngài ủi an, thương xót, và làm cho no thỏa: những điều đó có nghĩa là sống thân tình với Ngài, được vui hưởng hạnh phúc viên mãn của chính Thiên Chúa. Chỉ nơi Ngài mới có hạnh phúc trọn vẹn, vững bền. Con người chỉ có hạnh phúc khi gắn bó với Nguồn cội, với Đấng đã, đang và sẽ ban cho mình tất cả. Nói cho cùng, người hạnh phúc là người biết mở ra, mở ra với Thiên Chúa và mở ra với tha nhân.

Người có tâm hồn nghèo khó là người thật sự nghèo, chẳng có nhiều của cải hay chỗ đứng trong xã hội. Khi cảm nghiệm nỗi bất lực của mình, họ khiêm tốn mở ra và phó thác cho duy Thiên Chúa. Chính lúc đó họ thấy mình bình an, vững vàng. Người khao khát trở nên công chính là người mong nên thánh. Nên thánh là sống theo tinh thần của cả Bài Giảng trên Núi. Nỗi khao khát không nguôi làm cho con người lớn lên. Nỗi khao khát đào sâu, để con người chứa được nhiều. Người sầu khổ về mọi mặt sẽ được hạnh phúc, khi trong cơn đau, họ biết quay về với Thiên Chúa. Phúc cho ai thấy đau khổ của mình có ý nghĩa: đau khổ để đền tội, để phục vụ, để triển nở thiêng liêng. Ngay cả đau khổ vô lý cũng làm ta gần Đấng trên thập giá. Người bị bách hại, lăng nhục, vu khống là người có phúc. Ngay giữa ngặt nghèo họ vẫn cảm được niềm vui (Cv 5,41), vì họ dám sống và dám chết cho Thầy Giêsu.

Người hiền lành là người có lòng nhân đối với người khác. Họ học gương hiền lành của Thầy Giêsu (Mt 11,29), không lấy oán báo oán khi mình bị xúc phạm (Mt 21,5). Người có lòng thương xót là người biết mở ra để cảm thông, đau nỗi đau người khác và chia sẻ những gì mình có. Người có tâm hồn trong sạch là người ngay thẳng, thật thà, không giả hình, nhưng làm với ý hướng trong sáng. Chính sự trong sáng của thân xác và tâm hồn sẽ làm người ấy dễ gặp được khuôn mặt Thiên Chúa. Người

(xem tiếp trang 3)

Nhân dịp Tuần cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo, Đức hồng y Koch: “Năm 2016 thực sự là một năm đại kết”

WHĐ (20.01.2017) – Khi chúng ta cử hành Tuần cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo năm nay, người Công giáo có nhiều lý do để vui mừng vì năm 2016 là “thực sự là một năm đại kết”. Đó là phát biểu của Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, người cùng đi với Đức giáo hoàng Phanxicô trong tất cả các chuyến tông du đại kết của ngài trong suốt năm qua.

Về chủ đề của Tuần cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo năm 2017 – trích trong thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô: “Hoà giải - Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta” (2 Cr 5,14) –, Đức hồng y Koch cho biết các thành viên của Hội đồng các Giáo hội Kitô ở Đức đã được yêu cầu soạn Tài liệu về chủ đề này - đặt trong bối cảnh năm nay 2017 là năm kỷ niệm 500 năm cuộc Cải cách.

Đức hồng y Koch cũng nhắc lại nhiều bước tiến đáng kể trong năm 2016 hướng đến sự hiệp nhất Kitô giáo...

Đức hồng y Koch nói nét chủ đạo trong Tuần lễ cầu nguyện này là hoà giải, do các Kitô hữu ở Đức đề nghị, là nơi mà cuộc Cải cách được khởi xướng. Đang khi chúng ta hết lòng biết ơn đối với cuộc Cải cách và tái khám phá tất cả những gì là điểm chung giữa Tin Lành Luther và Công giáo, Đức hồng y nói, chúng ta cũng phải nhìn nhận lịch sử đau đớn của 500 năm qua. Mặc dù Luther đã không muốn chia rẽ Giáo hội, nhưng “những cuộc chiến khốc liệt về niềm tin” diễn ra sau cuộc Cải Cách “đã biến châu Âu thành biển máu”. Chúng ta phải thừa nhận cả hai trang sử này, bằng cách sám hối và hoà giải, nhưng cũng tạ ơn về những ơn huệ của cuộc Cải cách.

Nhận định về chuyến viếng thăm gần đây của Đức giáo hoàng tại Thụy Điển để cùng nhau kỷ niệm cuộc Cải cách, Đức hồng y Koch nói rằng cuộc gặp gỡ ở Lund là thành quả của cuộc đối thoại đang diễn ra giữa các tín hữu Tin Lành Luther và Công giáo từ sau Công đồng Vatican II, đặc biệt là việc ký kết Tuyên bố chung về Giáo thuyết Công chính hoá vào năm 1999 tại Augsburg. Nếu không có bước tiến này về mặt giáo lý, Đức hồng y nói, sự kiện ở Lund đã không



thể diễn ra. Nhấn mạnh rằng sự kiện Lund gồm hai phần: một buổi cầu nguyện đại kết ở Nhà thờ chính toà Lund và một lễ kỷ niệm chung giữa Công giáo và Tin Lành Luther ở sân vận động Malmö, Đức hồng y nói, Đức Thánh Cha “luôn canh cánh trong lòng” rằng đại kết không chỉ là về phương diện thần học mà còn về những hợp tác cụ thể cho toàn thể nhân loại.

Trong khi cuộc Cải cách ở tâm điểm của Tuần lễ cầu nguyện này, Đức hồng y nói rằng có một nhu cầu rất lớn cần phải hoà giải để hàn gắn những mối quan hệ và chữa lành những chia rẽ tại những nơi khác trong Giáo hội, từ những chia rẽ của thế kỷ thứ 5 về các quyết định giáo lý của Công đồng Chalcedon, đến các chia rẽ giữa Đông và Tây vào thế kỷ 11 và chia rẽ với Anh giáo vào thế kỷ 16. Hoà giải, Đức hồng y nói, là chủ đề chính của đức tin của chúng ta và trong Chương 5 của thư thứ 2 gửi tín hữu Côrintô thánh Phaolô giải thích rằng Thiên Chúa đã giao hoà chính mình Ngài với chúng ta, nên chúng ta cũng phải hoà giải với nhau.

Đức hồng y Koch nhắc lại rằng năm 2016 “thực sự là một năm đại kết” với rất nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng, bắt đầu với cuộc gặp lịch sử giữa Đức giáo hoàng và Thượng phụ Chính thống Nga tại La Habana, rồi đến cuộc hành hương của Đức giáo hoàng đến Lesbos với Thượng phụ Bartholomaios và Tổng Giám mục Chính thống Hy Lạp Hieronymus, giám mục Athina; cuộc gặp gỡ này là “một dấu hiệu rất quan trọng” cho thấy người tị nạn ở trong con tim của Giáo hội. Cuối cùng Đức hồng y Koch nhấn mạnh tầm quan trọng của Thượng Hội đồng Toàn Chính thống hồi tháng Sáu, và tài liệu mới do Ủy ban hỗn hợp Công giáo - Chính Thống công bố hồi tháng Chín, cũng như các cuộc tông du của Đức giáo hoàng đến Armenia, Gruzia và Thụy Điển. ■

(Theo Vatican Radio)

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Ý định của Luther...”

đến 25 tháng Giêng. Chủ đề năm nay được đặt ra nhân kỷ niệm 500 năm cuộc Cải cách: “Hoà giải – Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta”.

Tuần cầu nguyện sẽ kết thúc với buổi Kinh Chiều, do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự, tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành, ngày 25 tháng Giêng.

Sau đây là bài diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô tại buổi tiếp kiến Phái đoàn Đại kết Phần Lan:

“Anh chị em thân mến,

Tôi vui mừng chào đón tất cả anh chị em trong Phái đoàn Đại kết, từ Phần Lan hành hương về Roma, nhân lễ Thánh Henrik. Xin cảm ơn lời phát biểu thật khả ái của Giám mục Turku thuộc Tin lành Luther. Hơn ba mươi năm qua, anh chị em đã có thói quen rất tốt đẹp là hành hương trong Tuần cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo, mời gọi chúng ta một lần nữa hãy xích lại gần nhau hơn qua việc hoán cải. Việc đại kết đích thực được đặt trên nền tảng hãy cùng nhau trở lại với Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Chuộc tội chúng ta. Khi xích lại gần Chúa, chúng ta cũng xích lại gần nhau. Trong những ngày này, chúng ta hãy cầu nguyện sốt sắng hơn nữa để xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta biết thực hiện sự hoán cải này để có thể hoà giải.

Trên con đường này, những người Công giáo và Luther chúng ta, từ các quốc gia, cùng với các cộng đoàn đang chia sẻ hành trình đại kết của chúng ta, đạt một bước đáng kể, vào ngày 31 tháng Mười vừa qua, chúng ta đã quy tụ tại Lund, Thụy Điển, để qua việc cầu nguyện chung kỷ niệm việc mở đầu cuộc Cải cách. Việc kỷ niệm chung về cuộc Cải cách đã mang ý nghĩa quan trọng trên cả hai bình diện nhân bản và thần học-thiên thiêng. Sau năm mươi năm đối thoại đại kết chính thức giữa Công giáo và Tin lành Luther, chúng ta đã thành công trong những quan điểm nối kết rạch ròi mà hôm nay chúng ta đã đồng thuận. Chúng ta tạ ơn về điều này. Đồng thời lòng chúng ta vẫn tiếp tục ăn năn về những lỗi lầm. Trong tinh thần đó, chúng tôi đã nhắc lại tại Lund rằng Martin Luther năm trăm năm trước có ý muốn canh tân Giáo hội chứ không phải chia rẽ. Cuộc quy tụ tại đó mang lại cho chúng ta lòng can đảm và sức mạnh, trong Chúa Giêsu

Kitô, để hướng đến cuộc hành trình đại kết mà chúng ta được mời gọi cùng nhau tiến bước.

Khi chuẩn bị cho việc cùng nhau kỷ niệm cuộc Cải cách, Công giáo và Tin lành Luther càng nhận thức rõ rệt hơn khi cho rằng việc đối thoại về thần học vẫn cần thiết cho việc hoà giải và việc đối thoại ấy được tiến triển nhờ biết quyết tâm theo đuổi. Như vậy, trong sự hiệp thông để Chúa Thánh Thần có thể hành động, chúng ta có thể tìm thấy những điểm chung về giáo lý và giáo huấn luân lý của Giáo hội, và có thể xích lại gần hơn sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình. Tôi cầu xin Chúa chúc lành cho Ủy ban Đối thoại Tin lành Luther-Công giáo tại Phần Lan đang ra sức làm việc nhằm đạt được nhận thức chung trên phương diện bí tích về Giáo hội, Thánh Thể và sự vụ Hội Thánh.

Vì vậy năm 2017, năm kỷ niệm cuộc Cải cách, đối với Công giáo và Tin lành Luther, là dịp đặc biệt để sống đức Tin cách đích thực hơn, nhằm cùng nhau tái khám phá Tin Mừng, tìm kiếm và làm chứng cho Chúa Kitô với niềm hứng khởi mới. Lúc kết thúc ngày kỷ niệm tại Lund, hướng đến tương lai, chúng ta được thôi thúc cùng nhau làm chứng cho đức Tin trước mặt trần gian, khi chúng ta cam kết cùng phối hợp giúp đỡ những người đang đau khổ, thiếu thốn, và những ai đang chịu bách hại và bạo lực. Làm như thế, những người Kitô hữu chúng ta không còn phân ly nữa, trái lại liên kết với nhau tiến bước đến sự hiệp thông trọn vẹn.

Tôi cũng vui mừng nhắc lại năm nay các Kitô hữu Phần Lan mừng 100 năm Hội đồng Đại kết Phần Lan, một khí cụ có ý nghĩa quan trọng trong việc cổ võ sự hiệp thông đức Tin và cuộc sống của anh chị em.

Cuối cùng, năm 2017 là năm quê hương Phần Lan của anh chị em mừng 100 năm quốc gia được độc lập. Mong sao lễ kỷ niệm này khích lệ các Kitô hữu tại đất nước anh chị em tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô – như Thánh Henrik đã từng hằng hái tuyên xưng – khi mang lại cho thế giới ngày nay một chứng từ đức Tin và thể hiện đức Tin đó bằng những hành động phục vụ, huynh đệ và chia sẻ.

Cầu chúc cuộc hành hương của anh chị em góp phần củng cố hơn nữa sự hợp tác tốt đẹp giữa Chính thống giáo, Tin lành Luther và Công giáo tại Phần Lan và trên thế giới, và cầu chúc cho việc cùng nhau làm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

xây dựng hoà bình là người gieo an hoà khắp nơi, trong gia đình, ngoài xã hội và giữa các dân tộc. Họ giải toả những bất đồng, tháo gỡ những tranh chấp. Họ coi mọi người là anh em, con cùng một Cha.

Thời nào con người cũng lao đao đi tìm hạnh phúc. Phúc cho ai không khép lại để tìm hạnh phúc cho mình, nhưng biết mở ra để sống cho Chúa và tha nhân.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
xin cho con luôn vui tươi.
dù có phải lo âu và thống khổ,
xin cho con đừng bao giờ khép lại
với chính mình;
nhưng biết nghĩ đến những người
quanh con,
những người - cũng như con -
đang cần một người bạn.

Nếu như con nên yếu đuối,
thì xin cho con biết yêu thương
và sáng suốt hơn,
thông cảm và nhân từ hơn.

Nếu bàn tay con run rẩy,
thì xin giúp con luôn biết mở ra
và cho đi.
Khi lâm tử,
xin cho con biết đón nhận khổ
đau và bệnh tật
như một lời kinh.

Ước chi con sẽ chết trong khiêm
hạ và tín thác,
như một lời xin vâng cuối cùng.
Và con về nhà Chúa,
để dự tiệc yêu thương muôn đời.
Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

chứng cho niềm tin, cậy, mến được sinh hoa kết quả dồi dào nhờ lời chuyển cầu của Thánh Henrik. Tôi cầu khẩn Chúa ban mọi ơn lành cho tất cả anh chị em”.

* * *

Sau đó, bất ngờ Đức Thánh Cha ngỡ lời với vị Giám mục Tin Lành Luther, trưởng đoàn:

“Thưa ngài giám mục anh em, tôi cảm ơn ngài đã có nhã ý dặt theo cả các cháu nội ngoại: chúng ta cần đơn sơ như trẻ nhỏ: chúng chỉ đường cho chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài nhiều lắm”. ■

(Nguồn: Radio Vatican và Zenit)

Hoà giải nghệ thuật và đức tin để có một “lối nhìn khác” trong xã hội



WHD (24.01.2017) – “Kết hợp với nhau, nghệ thuật và đức tin có thể kiến tạo một lối nhìn khác và có những đóng góp khác cho xã hội”, đó là phát biểu của Đức hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Văn hoá trên Đài Phát thanh Vatican. Ngài khuyến khích hoà giải nghệ thuật và đức tin, vốn đã từng “ly dị” nhau một cách nào đó.

Hợp tác với Hội đồng Giám mục Italia, Hội đồng Toà Thánh về Văn hoá đã đề ra dự án “Đào tạo theo cái đẹp. Khảo sát việc đào tạo giáo sĩ và các nghệ sĩ để có được các tác phẩm nghệ thuật cho việc thờ phượng Kitô giáo”. Dự án này đã được giới thiệu hôm thứ Năm 19-01 tại Vatican.

Đức hồng y Ravasi khẳng định, cần phải “tái lập cuộc đối thoại, cuộc gặp gỡ này giữa hai thực tại: nghệ thuật và phụng vụ hay đời sống đức tin. Nghệ thuật và phụng vụ đã thực sự ly dị nhau trong thế kỷ qua; không như trong quá khứ hai bên luôn quyện vào nhau: nghệ thuật và đức tin, phụng vụ và các nghệ sĩ”.

Đức hồng y Ravasi nói tiếp: “Một đàng, điều tuyệt đối cần thiết là phải xem nghệ thuật như một trong nhiều cách biểu lộ trác tuyệt của con người và xã hội loài người, tìm cách vượt lên cái thường ngày và đào sâu để tìm ra ý nghĩa, và thậm chí, điều siêu việt. Đàng khác, chúng ta có phụng vụ hay đời sống đức tin vốn dĩ – đến lượt mình – lại có nhiệm vụ tra vấn ý nghĩa của cuộc sống, tra vấn mâu nhiệm quanh chúng ta và ở trong chúng ta. Bằng cách sử dụng hai con đường giao nhau này, chúng ta có cơ hội trải nghiệm vừa về mặt văn hoá vừa về mặt tôn giáo”.

Kết luận, Đức hồng y Ravasi nói rằng dự án nhằm tạo ra một “bản đồ” để chỉ dẫn về việc đào tạo những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật dành cho những nơi thờ phượng. ■

(Theo Zenit)

Phương thuốc để tránh những cuộc hôn nhân vô hiệu

WHD (22.01.2017) – Trong dịp khai mạc Năm tư pháp mới hôm thứ Bảy 21-01-2017 tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngõ lời với các thẩm phán và luật sư của Toà Thượng Thẩm Rota để nhấn mạnh tính chất trọng yếu của việc chuẩn bị hôn nhân.

Trong bài huấn từ dành cho Toà Thượng Thẩm Rota, Đức Thánh Cha mong muốn sẽ có một sự thôi thúc mới trong việc chăm sóc mục vụ gia đình để đồng hành với các đôi vợ chồng, trước và sau khi họ cử hành hôn phối trước mặt Thiên Chúa. Nói cách khác, ngài đề nghị các thẩm phán và các luật sư của Toà Thượng Thẩm “những phương thuốc nhằm tránh để xảy ra nhiều cuộc hôn nhân vô hiệu và không bền vững”, cùng với những điểm đã nêu trong Tông huấn Amoris Laetitia.

Tăng triển đức tin của những người đính hôn

Phương thuốc thứ nhất là giáo dục người trẻ qua một tiến trình chuẩn bị thích hợp nhằm tái khám phá hôn nhân và gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa. Đối với cộng đồng Kitô hữu, thời gian này là “một cơ hội thực sự để Phúc âm hoá những người lớn” - những người thường rời xa Giáo hội. Trong rất nhiều trường hợp, hôn nhân là dịp cho các đôi vợ chồng trẻ tìm gặp lại đức tin vốn đã bị đẩy ra bên lề cuộc sống của họ từ lâu. Thế nên điều quan trọng là những người có trách nhiệm mục vụ gia đình phải giúp cho hành trình chuẩn bị của các đôi này đạt hiệu quả cao nhất có thể, “không chỉ về mặt phát triển con người, mà còn làm cho đức tin của những người đính hôn được lớn lên”.

Một giai đoạn dự tòng mới

Đức Thánh Cha muốn những người chuẩn bị kết hôn phải được đồng hành để họ “hội nhập dần dần vào Giáo hội và với Giáo hội”. Ngài đề cập đến sự cần thiết phải có một “giai đoạn dự tòng mới” giúp duy trì mối liên lạc thường xuyên với các đôi vợ chồng sau khi họ cưới nhau.



Phương thuốc thứ hai là giúp các đôi tân hôn bước đi trên con đường đức tin và trong Giáo hội, cả sau khi họ cử hành hôn phối. Chỉ vì những người trẻ không còn sinh hoạt ở giáo xứ, nên họ thường bị bỏ rơi sau khi cử hành lễ cưới. Điều này đặc biệt đúng sau khi họ sinh con. Nên đây là lúc mà cha mẹ cần đến sự gần gũi nhiều hơn nữa và sự nâng đỡ về tinh thần, cả trong việc giáo dục con cái.

Tình yêu đòi hỏi Chân lý

Vì thế, hơn bao giờ hết, cần phải đi sâu vào mối tương quan giữa Tình yêu và Chân lý. “Tình yêu đòi hỏi chân lý. Chỉ khi đặt nền tảng trên chân lý, tình yêu mới có thể bền vững với thời gian, mới vượt qua được những gì phù du chóng qua và đủ mạnh mẽ để kiên trì theo đuổi một cuộc hành trình chung. Nếu tình yêu không gắn với chân lý, nó sẽ trở thành miếng mồi cho những cảm xúc hay thay đổi và không thể đứng vững trước thử thách của thời gian. Tình yêu đích thực, trái lại, hợp nhất mọi yếu tố của con người chúng ta và trở thành một ánh sáng mới chỉ ra con đường hướng đến một cuộc sống viên mãn tuyệt vời. Nếu không có chân lý, tình yêu không thể thiết lập một liên kết chắc chắn; không thể giải thoát cái tôi tách biệt của chúng ta hoặc cứu nó ra khỏi khoảnh khắc chóng qua để tạo nên sự sống và sinh hoa trái”.

Kết thúc bài huấn từ dành cho các thành viên của Toà Thượng Thẩm Rota, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành trước và sau hôn nhân, vì “thời đại chúng ta đang sống đòi hỏi muốn kết hôn phải có nhiều can đảm”. ■