



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 11-12-2016

Chúa nhật 3 Mùa Vọng

Còn phải đợi ai?

LỜI CHÚA: Mt 11, 2-11

Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Đức Giêsu trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phát phơ trước gió chẳng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chẳng? Kìa những người mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chẳng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng:

Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”

(xem tiếp trang 2)

**Đại hội lần thứ XI Liên Hội đồng Giám mục Á Châu
Negombo, Sri Lanka
(29.11.2016 – 04.12.2016)**



NEGOMBO – Theo đúng chương trình, hai ngày đầu của Đại hội FABC được dành cho các tham luận của các Hội đồng Giám mục và những buổi họp nhóm.

Châu Á là lục địa mệnh mông với dân số chiếm 2/3 thế giới, cùng với những nền văn hóa lâu đời, đa dạng và phong phú, cũng như bối cảnh xã hội và kinh tế khác nhau; vì thế Hội Thánh Chúa Kitô hiện diện trên lục địa này cũng mang những sắc thái khác nhau. Có những miền đất tại Trung Á và Nam Á đang phải đối

diện với các cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo rất đáng ngại, gây ảnh hưởng trực tiếp trên các gia đình. Có những vùng trù phú như các nước Đông Á nhưng lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của chủ nghĩa thế tục và duy vật, nên đời sống hôn nhân và gia đình cũng ở trong tình trạng giống các nước châu Âu và Bắc Mỹ. Lại có những miền đất nghèo và phải chịu nhiều thiên tai, khiến đời sống gia đình bị tổn thương do sự nghèo đói, tình trạng di dân và thay đổi nơi ở thường xuyên để kiếm sống.

Lắng nghe các tham luận của các Hội đồng Giám mục để thấy sự đa dạng của khuôn mặt Hội Thánh, để hiểu được những vấn đề mà gia đình Công giáo ngày nay phải đối diện khi cố gắng trở thành Hội Thánh tại gia, nhằm thi hành sứ vụ thương xót trong hoàn cảnh cụ thể của xã hội.

(xem tiếp trang 2)

Salus Hominis thăm Học viện Công giáo Việt Nam

TP. HCM — Sáng ngày 1-12-2016, hai vị giáo sư đứng đầu của Trung tâm *Salus Hominis* Miền Bắc Italia là các linh mục Don Claudio Matteo Berardi -Tiến sĩ Thần học Linh đạo và Don Andrea Ferrero - Tiến sĩ Nhân chủng học Kitô, đã đến thăm Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN).

Salus Hominis là một Trung tâm nghiên cứu liên ngành, quan tâm đến các hoạt động văn hoá và đào tạo ở Châu Âu, Châu Mỹ La Tinh, Châu Á và Châu Phi. Hướng nghiên cứu của *Salus Hominis* nối kết nhân chủng học, triết học và thần học với tu đức, trong sự đối thoại tích cực với các ngành khoa học khác. *Salus Hominis* cộng tác với nhiều trường đại học và các Trung tâm mục vụ để thực thi sứ mạng giáo dục Kitô giáo, đồng thời hướng đến sự đối thoại với các nền văn hoá và khoa học.



Các giáo sư của *Salus Hominis* đã có cuộc gặp gỡ giao lưu với sinh viên khoá Cao học Thần học của HVCGVN để trình bày mục đích và sứ mạng của *Salus Hominis* cũng như những công việc mà Trung tâm đã và đang thực hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, Trung tâm đã tổ chức được những khoá học và hội thảo dành cho nhiều đối tượng khác nhau: *Lời cầu nguyện của trái*

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

“Anh em ra xem gì trong hoang địa?” Đức Giêsu đã ba lần đặt câu hỏi như thế. Hẳn không phải để xem một cây sậy bị gió lay, vì Gioan chẳng phải là người dễ lung lay, khuất phục. Cũng không phải để xem người mặc lụa là gấm vóc, vì Gioan chỉ có áo lông lạc đà và dây lưng da. Nhưng để gặp một vị ngôn sứ cao trọng hơn cả, vì ông ở đỉnh cao kết thúc Cựu Ước, đồng thời ông là người giới thiệu Đức Kitô cho dân Israel.

Đối với ông, Đức Kitô là Đấng mạnh mẽ. Ngài đến sau ông, nhưng mạnh hơn ông (x. Mt 3,11). Ngài như người cầm rìu chặt mọi cây không sinh trái và quăng vào lửa (x. Mt 3,10). Ngài còn như người cầm nia sàng sảy (x. Mt 3,12), thóc lép thì cho vào lửa, thóc mẩy thì thu vào kho. Ngài sẽ thanh tẩy trong Thánh Thần và lửa (x. Mt 3,11). Quả thực Ngài là vị thẩm phán đáng sợ. Ngài trừng phạt tội nhân bằng ngọn lửa không hề tắt.

Khi ở tù, Gioan vẫn nghe biết các việc Đức Giêsu làm. Thật chẳng có gì giống với những điều ông đã loan báo. Ngõ ngàng, hoang mang, ông sai môn đệ đến gặp Ngài. Đức Giêsu kín đáo cho thấy Ngài thật là Đức Kitô, vì Ngài làm ứng nghiệm những lời ngôn sứ Isaia loan báo. Ngài không phải là một Mêsia đoán phạt, báo thù, nhưng là một Mêsia xót thương cúi xuống người đau khổ. Gioan đứng trước một thách đố. Ông có chịu đổi quan niệm của mình về Đấng Mêsia không? Nếu không đổi, ông chẳng thể nào đón nhận Đức Giêsu, Đấng mà ông đã giới thiệu là Kitô, là Mêsia. “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

Phêrô cũng đã vấp ngã sau khi tuyên xưng đức tin. Ông không thể nào chấp nhận một Đấng Mêsia chịu đau khổ. Giona cũng nổi giận, vì Thiên Chúa không phạt dân Ninivê như lời ông loan báo (x. Ga 3,4; 4,1). Như thế cả Giona, Gioan hay Phêrô đều phải mở ra để đón lấy Thiên Chúa bất ngờ. Ngài không như điều ta tưởng, thậm chí có khi Ngài ngược với điều ta rao giảng. Gioan đã vượt qua chính mình khi nói: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Ông đã giới thiệu môn đệ và

(xem tiếp trang 3)

Đại hội lần thứ XI Liên Hội đồng Giám mục Á Châu

Cùng với những tham luận, các tham dự viên của Đại hội còn được chia thành nhiều nhóm nhỏ để thảo luận: Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á. Đây là cơ hội để các giám mục cũng như những tham dự viên khác chia sẻ những vấn đề cụ thể về gia đình và mục vụ gia đình trong môi trường xã hội hiện nay. Những chia sẻ và góp ý này sẽ bổ túc cho Tài liệu làm việc của Đại hội được đầy đủ và phong phú hơn, làm nền tảng cho những định hướng mục vụ về gia đình tại châu Á.



Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
đọc tham luận tại Đại hội FABC

Hiệp thông trong những thao thức mục vụ cũng như trong những kinh nghiệm được chia sẻ là cảm nhận chung của mọi tham dự viên. Sự hiệp thông đó được khơi nguồn từ Thánh Lễ mỗi sáng và giờ cầu nguyện cuối ngày, vì chính Chúa là Đấng quy tụ các môn đệ của Ngài, và chỉ nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, mọi nỗ lực mục vụ mới có hy vọng đem lại hoa trái phong phú cho các gia đình mà Đại hội quan tâm.

Ngoài ra, không thể không ghi nhận một nét riêng của Đại hội lần này: mối quan tâm của Chính phủ Sri Lanka cũng như của các tôn giáo bạn.

Mối quan tâm này được thể hiện cụ thể qua bữa tiệc chiêu đãi tại dinh Tổng thống Sri Lanka. Đích thân Tổng thống đến khai mạc bữa tiệc bằng một diễn văn ngắn nhưng súc tích. Ông bày tỏ niềm vinh hạnh được đón tiếp các giám mục Á châu đến dự Đại hội, sự trân trọng đối với Hội đồng Giám mục Sri Lanka, cách riêng Đức hồng y Malcom Ranjith và những đóng góp của ngài cho đất nước. Nét nổi bật của bữa tiệc không phải là ẩm thực nhưng là văn hóa, với những điệu múa truyền thống của Sri Lanka và dàn nhạc tạo bầu khí nghệ thuật và trang nhã cho bữa ăn.

Bên cạnh đó, tại nghị trường, các

giám mục và tham dự viên còn đón tiếp các đại diện của Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo, và một giám mục Anh giáo. Trong tinh thần đối thoại, các vị trình bày quan điểm của tôn giáo mình về gia đình và chia sẻ những mối quan tâm về đời sống gia đình trong thế giới ngày nay.

Đây là những điều chưa từng có tiền lệ trong những lần Đại hội trước. Khi được hỏi, một giám mục Sri Lanka cho biết là do hoàn cảnh đặc thù của Sri Lanka, một đất nước có nhiều truyền thống tôn giáo lâu đời, đồng thời đã từng có kinh nghiệm đau đớn về xung đột tôn giáo. Hội Thánh Công giáo, tuy chỉ là thiểu số, được đánh giá rất cao vì uy tín trong tiến trình hòa giải dân tộc cũng như những đóng góp lớn cho xã hội, cách riêng trong lãnh vực giáo dục.

Đã hẳn đây là hoàn cảnh riêng của Sri Lanka, tuy nhiên đây cũng là nội dung mà Liên Hội đồng Giám mục Á Châu muốn làm nổi bật trong thời đại hiện nay tại châu Á, với những cuộc xung đột nhân danh tôn giáo. Hơn bao giờ hết, tôn giáo phải trở thành “khí cụ bình an” để thi hành sứ vụ thương xót đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu. Con đường đối thoại, tuy khó khăn và đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, vẫn là chọn lựa đã có từ ban đầu của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và cần được tiếp tục trong hoàn cảnh xã hội ngày nay.

Tính đa dạng và phong phú của Hội Thánh Á Châu không chỉ thể hiện qua những hoàn cảnh xã hội và thao thức mục vụ khác nhau, nhưng còn được diễn tả qua cử hành phụng vụ. Sáng thứ Sáu 02-12, Thánh lễ được cử hành theo nghi thức Syro-Malabar, do Đức hồng y George Allenchery chủ sự. Từ lễ phục của vị chủ sự đến âm điệu các bài thánh ca và cả trình tự Thánh lễ đều có những sắc thái riêng, dẫn người tham dự vào bầu khí mầu nhiệm của cử hành phụng vụ.

Sau Thánh lễ, Đại hội dành nhiều giờ cho các Ủy ban - được gọi là Văn phòng (*Offices*) - của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu trình bày các hoạt động. Ngoài Văn phòng Tổng thư ký, còn có rất nhiều Văn phòng phụ trách nhiều lĩnh vực: Phúc Âm hóa, Phát triển con người, Truyền thông xã hội, Đối thoại đại kết và liên tôn, Nghiên cứu thần học, Giáo

(xem tiếp trang 4)

Bế mạc Đại hội lần thứ XI Liên Hội đồng Giám mục Á Châu

Sau năm ngày nhóm họp, Đại hội lần thứ XI của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã kết thúc vào sáng Chúa nhật 4-12-2016 với Thánh lễ cử hành trọng thể lúc 9g30 tại Nhà thờ chính toà Tổng giáo phận Colombo. Ngôi nhà thờ cổ kính này được xây dựng từ năm 1887 đến 1912 mới hoàn thành, và là niềm hãnh diện của người Công giáo Sri Lanka. Thánh lễ do Đức hồng y Oscar Gracias, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, chủ sự và giảng lễ. Đồng đạo các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân Sri Lanka đã đến hiệp dâng Thánh lễ cùng với các giám mục dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Cuối Thánh lễ, Đức hồng y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã công bố Sứ điệp kết thúc của Đại hội gửi toàn thể Dân Chúa tại châu Á. Trong Sứ điệp này, các giám mục bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội Thánh Sri Lanka cũng như với Chính phủ Sri Lanka đã tạo những điều kiện tốt nhất cho Đại hội. Tiếp theo, các giám mục nói lên mối quan tâm và sự đồng hành, chia sẻ với các gia đình Công giáo trong nỗ lực sống ơn gọi và sứ mạng cao quý của gia đình giữa biết bao thử thách và khó khăn của đời sống. Mối quan tâm và sự đồng hành này được thể hiện cụ thể trong Tài liệu kết thúc Đại hội, và các giám mục mong muốn các Hội Thánh địa phương đón nhận như một món quà và khai triển trong đời sống.

Trước khi Đức hồng y Chủ tịch ban phép lành cuối lễ, tất cả các giám mục đã cùng đọc chung Kinh dâng các gia đình Công giáo Á châu cho Thánh Gia. Lời kinh này cũng tóm tắt tất cả tâm tình, suy tư, ước muốn và định hướng mục vụ gia đình tại châu Á:

*Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, gia đình các ngài đã sống tại châu Á.
Chúng con chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ các ngài
là gia đình cao cả và gương mẫu,
đã biến gia đình thành cung thánh của tình yêu và sự sống,
là Tin Mừng sống động và hình ảnh của lòng từ bi và thương xót nơi Thiên Chúa.*



Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt –
Sứ thần Toà Thánh tại Sri Lanka
và các Đức giám mục Việt Nam
tham dự Đại hội FABC lần thứ XI

*Lạy Thánh gia Nadarét,
hôm nay khi chúng con cử hành
Thánh lễ
chúng con xin dâng lên các ngài tất
cả các gia đình Công giáo tại châu Á
ngay giữa những khó khăn họ phải
đối diện hằng ngày.
Xin cho họ trở thành những gia đình
của tình yêu và cầu nguyện
liên li kết hợp với Thiên Chúa tình
yêu.*

*Chúng con xin Chúa Cha bảo vệ và
ban sức mạnh cho các gia đình
đang cố gắng hằng ngày thực thi
Thánh ý.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và
hướng dẫn các gia đình
biết hướng đến những gia đình khác,
nhất là những gia đình cần được
giúp đỡ.
Ước gì các gia đình cảm nghiệm được
sự hiện diện đầy yêu thương của
Chúa Giêsu
trong niềm vui cũng như nỗi buồn
của đời sống.*

*Là các mục tử, chúng con nguyện
chăm sóc cho hạnh phúc của các gia
đình
bằng tất cả đức ái mục tử,
nhất là với những gia đình ở vùng
ngoại biên cuộc sống.
Chúng con xác tín rằng gia đình là
cứ điểm của công cuộc Phúc-Âm-hóa
mới.*

*Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và
Thánh Giuse,
xin các ngài đồng hành với các gia
đình Công giáo chúng con tại châu Á,
để bằng lời nói và việc làm,
các gia đình trở nên những Hội
Thánh tại gia của người nghèo,
để thi hành sứ vụ từ bi và thương
xót. Amen. ■*

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

dân chúng đến với Đức Giêsu. Nhưng ông còn phải vượt qua chính mình một lần nữa, khi chấp nhận thanh lọc cái nhìn của mình về Đấng Mêsia.

Mùa Vọng là thời gian chờ đợi Chúa đến. Ta nghĩ Chúa đến một cách ồn ào, oai phong lẫm liệt, thì Ngài lại đến cách âm thầm lặng lẽ. Ta tưởng Chúa đến qua những đại lộ thênh thang, thì Ngài lại đến qua ngõ hẹp tăm tối. Ta chờ Ngài những câu trả lời, còn Ngài lại đặt câu hỏi! Xin cho chúng ta đừng đi tìm Ngài, khi Ngài đang ở kề bên.

CẦU NGUYỆN

Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế Người là tất cả của tôi.

Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi,
đến với Người trong mọi sự,
và dâng Người tình yêu trong mọi lúc.

Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi không bao giờ muốn
tránh gặp Người.

Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi
chẳng còn gì,
nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của
Người
và thực hiện ý Người trong suốt
đời tôi. ■

R. Tagore

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Salus Hominis thăm Học viện Công giáo Việt Nam

tim, Đời sống thiêng liêng của linh mục, Tâm lý học và Tu đức của các giáo phụ, Nền thần học của linh đạo Kitô giáo... Các sinh viên của HVCGVN đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến thời gian, đối tượng, nội dung của các khoá học cũng như những kinh nghiệm của các giáo sư liên quan đến lĩnh vực Nhân Chứng Học và văn hoá...

Các nghiên cứu của *Salus Hominis* rất hữu ích cho công tác mục vụ. Hy vọng sẽ có những hợp tác nghiên cứu giữa HVCGVN và *Salus Hominis* về tiếp cận đa dạng, tác động của các lĩnh vực khác nhau trong mục vụ. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi sứ điệp mừng lễ Thánh Anrê đến Đức Thượng phụ Giáo chủ Constantinopolis

WHD (02.12.2016) – Sáng 30-11, vào cuối buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời chúc mừng Giáo hội Chính thống tại Constantinopolis và “Đức thượng phụ Bartholomaios quý mến” nhân lễ kính Thánh Anrê Tông đồ, vị thánh từ xa xưa được coi là vị sáng lập Toà Byzantium, về sau trở thành Toà Thượng phụ Constantinopolis.

Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ mong ước được hiệp nhất với Đức Thượng phụ và Giáo hội Constantinopolis, đồng thời gửi “những lời chúc tốt đẹp nhất, mong mọi sự may lành và được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa”.

Cùng lúc đó, đoàn đại biểu Toà Thánh, mang theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô, đến Istanbul viếng thăm Đức Thượng phụ Bartholomaios nhân lễ kính Thánh Anrê Tông đồ. Còn chuyến viếng thăm đáp lễ Roma của Giáo hội Chính thống diễn ra hàng năm vào dịp lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.

Đoàn đại biểu Toà Thánh đến Istanbul mừng lễ Thánh Anrê do Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo, dẫn đầu. Cùng đi với Đức hồng y Koch có Đức cha Brian Farrell, Thư ký Hội đồng, và Đức ông Andrea Palmieri, Phó thư ký. Tại Constantinopolis, đoàn đại biểu có thêm sự tham gia của Đức Tổng giám mục Paul Russell, Sứ thần Toà Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn đại biểu Toà Thánh đã tham dự Kinh chiều trọng thể do Đức Thượng phụ Bartholomaios chủ sự, tại nhà thờ thượng phụ Thánh Grêgôriô ở Phanar. Đoàn đại biểu cũng đã hội kiến với Đức thượng phụ cũng như với Ủy ban thượng hội đồng về liên lạc với Giáo hội Công giáo.

Sau buổi cử hành Kinh chiều, Đức hồng y Koch đã trao sứ điệp được đích thân Đức Thánh Cha viết tay gửi Đức thượng phụ cùng với quà tặng.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói cuộc trao đổi các đoàn đại biểu hàng năm là “một dấu chỉ hữu hình về mối liên kết sâu xa đã hiệp nhất chúng ta với nhau” cũng như “diễn tả niềm khao khát của chúng ta mong được thông hiệp sâu xa hơn nữa”.

Trong cuộc hành trình tiến đến sự hiệp thông trọn vẹn, Đức Thánh Cha nói, “không những chúng ta được các thánh bổn mạng, mà còn được đoàn các vị tử đạo mọi thời chuyển cầu”.

Đức Thánh Cha cũng lưu ý “việc dấn thân tích cực” nhằm tái lập sự hiệp nhất Kitô giáo đã được nêu lên trong Đại Thánh Công đồng [Toàn Chính thống] tại Kriti hồi tháng Sáu. Đức Thánh Cha nói sự liên lạc giữa các Giáo hội có những lúc gặp phải xung đột; “chỉ có cầu nguyện, chung tay làm việc thiện, và đối thoại”, Đức Thánh Cha nói, “mới giúp chúng ta vượt qua được những chia rẽ để xích lại gần nhau”.

Đức Thánh Cha cũng viết về tầm quan trọng của đối thoại thần học, và nhất là, chia sẻ suy tư về mối liên hệ giữa tính hợp đoàn và quyền tối thượng trong thiên niên kỷ thứ nhất. Suy tư này, Đức Thánh Cha nói, “có thể mang lại nền tảng vững chắc cho việc xem xét những phương cách thực thi quyền tối thượng trong Giáo hội khi mọi Kitô hữu Đông và Tây cuối cùng đã hoà giải với nhau”.

Sau hết, Đức Thánh Cha Phanxicô xúc động nhắc lại cuộc gặp gỡ tại Assisi với Đức thượng phụ Bartholomaios, với các vị lãnh đạo Kitô giáo khác và các đại diện của các tôn giáo trên khắp thế giới. Cuộc quy tụ tại Assisi, Đức Thánh Cha nói, là một dịp rất đáng vui mừng nhằm đào sâu thêm tình bạn của chúng ta, qua đó tìm cách diễn tả quan điểm chung về những vấn đề lớn có ảnh hưởng đến đời sống của Giáo hội và của toàn xã hội. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha đoan quyết ngài luôn cầu nguyện và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đức Thượng phụ và tất cả mọi người được trao phó cho ngài coi sóc. ■

(Theo Vatican Radio)

Đại hội lần thứ XI Liên Hội đồng Giám mục Á Châu

dân và Gia đình, Giáo dục và Đào tạo đức tin, Giáo sĩ, Đời sống thánh hiến. Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á Châu chỉ nhóm họp 4 năm một lần và đưa ra những định hướng mục vụ, còn chính các Văn phòng mới là khí cụ để đem định hướng đó vào các lĩnh vực của đời sống, vì thế có vai trò quan trọng. Trong quá khứ, vì hoàn cảnh riêng, Hội Thánh Việt Nam ít liên lạc với những Văn phòng này. Hy vọng từ nay mối liên hệ sẽ thường xuyên và gắn bó hơn để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác tích cực hơn.

Tất cả đều hướng tới mục đích duy nhất là thi hành sứ vụ truyền giáo. Thánh lễ ngày 03-12, kính trọng thể Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng các xứ truyền giáo, làm nổi bật ý nghĩa này. Đức hồng y Luis Antonio Tagle chủ sự Thánh lễ và trong bài giảng, ngài đã chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về sứ vụ. Từ những chi tiết trong các bài đọc Kinh Thánh như Giêrêmia thưa với Chúa “Con không biết ăn nói, con chỉ là một đứa trẻ”, đến hình ảnh của Thánh Phaolô dùng để diễn tả về người tông đồ “Chúng ta là những bình sành”, và chính mệnh lệnh của Chúa Giêsu “Thầy sai chúng con đi như chiên giữa bầy sói”, Đức hồng y nói đến điều ngài gọi là *vulnerability* (tính dễ bị thương tổn) của sứ giả Tin Mừng. Điều này thể hiện rất rõ trong khung cảnh Hội Thánh chỉ là “đoàn chiên nhỏ bé” tại châu Á. Thế nhưng chính vì sự nghèo khó đó, chúng ta mới có thể rao giảng Nước Chúa chứ không rao giảng bản thân, và chúng ta mới có thể “đối thoại với người nghèo”, đến với họ và chia sẻ tình yêu, lòng thương xót.

Chỉ còn một ngày nữa, Đại hội sẽ kết thúc và những tâm tình này cũng là tâm tình mong được trở thành hành trang của người môn đệ Chúa Giêsu trong bất cứ hoàn cảnh nào. ■

Đính chính:

Bản tin “Khai mạc Đại hội lần thứ XI Liên Hội đồng Giám mục Á Châu” tại trang 1 Tuần Tin HĐGMVN số 02/2017 đã viết:

Đại hội lần thứ XI của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Colombo, Sri Lanka.

Nay xin đính chính và sửa lại cho chính xác là:

... đã chính thức khai mạc tại thành phố Negombo, Sri Lanka.

Xin chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả.

WHD